



Όνοματεπώνυμο: Παπαλεξανδράτου Πόπη

Όνομάζομαι Παπαλεξανδράτου Πόπη, κατοικώ στην Πρέβεζα, είμαι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Σχολή Επιστημών της Αγωγής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το τμήμα Ιστορίας και συμμετέχω στο τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι ως καθηγήτρια- ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Η επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού εμπίπτει μέσα στα γενικότερα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την Γενική και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Μέσα από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών επιδιώκω την επιστημονική μου κατάρτιση σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεών τους αλλά και τη δυνατότητα εφαρμογής αυτών στην επαγγελματική μου πρακτική αναφορικά με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μου και τη γενικότερη ενασχόλησή μου με την εκπαίδευση. Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μου σχετίζονται με τα ταξίδια στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, απολαμβάνω να γνωρίζω άτομα από άλλες χώρες και να έρχομαι σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, κουλτούρες και παραδόσεις άλλων λαών. Κατά τη γνώμη μου, μια από τις πιο σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες είναι η εκμάθηση της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, ακόμη κι αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Θεωρώ πως είναι όχι μόνο σημαντικό αλλά και χρήσιμο στην εποχή μας, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες τα σχολεία της χώρας μας είναι πολυπολιτισμικά αφού φοιτούν σε αυτά μαθητές από διάφορα κράτη και έθνη.