

### **ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ – ΝΥΧΤΑ**

Ελάχιστο φως. Κοντινό σε ένα κρεμαστό παιχνίδι με ψαράκια που κουνιέται ελάχιστα από τον αέρα

#### ΠΑΡΑΜΥΘΙ (Ο.Σ.)

Μια φορά κι έναν καιρό, στη χώρα με τους χίλιους δράκους και τους εκατό βασιλιάδες ζούσε ένας ιππότης που ήταν διαφορετικός από τους άλλους. Αυτός ο ιππότης, αγαπούσε τους δράκους και αντί να τους κυνηγά τους μάζευε στο κάστρο του, σε ένα ξέφωτο στη μέση ενός μεγάλου δάσους, και τους μάθαινε πως να πετούν, πώς να βγάζουν φωτιές από τη μύτη και πώς να φυλάνε τους κρυμμένους θησαυρούς και τις κοιμισμένες πριγκίπισσες.....

Η φωνή του παραμυθιού χαμηλώνει. Το φως σβήνει κι ακούγεται ο ήχος ενός βιβλίου που κλείνει. ZOOM OUT βλέπουμε το Παραμήθι και το μικρό που κοιμάται. Είναι ακουμπισμένο πάνω στην κουβέρτα δίπλα του. Έχει ένα πολύχρωμο εξώφυλλο με ένα δράκο που βγάζει φλόγες από το στόμα του.

#### Παραμήθι

Πάλι κοιμήθηκε. Ποτέ δεν θα ακούσει το τέλος...

Το Παραμήθι κάνει και αυτό ότι στρώνει την κουβέρτα κάτω από το κεφάλι του και κάνει να κοιμηθεί.

Γυρίζουμε προς την πόρτα του δωματίου. Ακούμε σιγανά βήματα. Η πόρτα ανοίγει σιγά – σιγά. Τρίζει. Σταματά και συνεχίζει να ανοίγει. Αχνό φως μπαίνει από το άνοιγμά της.

Κοντινό στα πόδια το φοιτητή που μπαίνει σαν κλέφτης στο δωμάτιο του μικρού του αδερφού. Έχει φορέσει αφηρημένος δύο διαφορετικές παντόφλες.

Βλέπουμε το Παραμήθι. Δεν κοιμάται. Ανοίγει κρυφά το ένα μάτι και παρατηρεί ένα χέρι που απλώνεται κατά πάνω του.

Ο φοιτητής βγαίνει από το δωμάτιο και η πόρτα κλείνει.

### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΕΡΑ**

Μπαίνουμε από την πόρτα της Δημοτικής βιβλιοθήκης κι ακολουθούμε διαδρόμους γεμάτους ράφια με κάθε λογής βιβλία ενώ ακούγεται η φωνή του Ευρετηρίου.

#### ΜΕΓΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (Ο.Σ.)

Κουνήσου ... Τρία βήματα εμπρός ... Αλτ.  
Πολύ ωραία. Δίπλα στην Εγκυκλοπαίδεια.  
Κλίνετε ... έπ' αρίστερά. Ημί ...  
ανάπαυση. Είπαμε, εν τάξει όλα εν  
τάξει. Πάνω απ' όλα η τάξη. Ξεσκονίσου  
εσύ και μη μιλάς με το διπλανό σου.  
(δυνατά, με επίσημο ύφος) Έτοιμοι προς  
επιθεώρηση ...

Η κάμερα φτάνει στο ράφι των επιστημών μπροστά στο Ευρετήριο που με τα γυαλιά χαμηλά στη μύτη και το ντοσιέ της αναφοράς ανά χείρας ετοιμάζεται για την πρωινή του επιθεώρηση. Φωνάζει ένα - ένα τα βιβλία και η κάμερα ακολουθεί τη διαδρομή μέχρι το ράφι τους τη στιγμή που εκείνα φωνάζουν "παρόν".

#### Μέγα Ευρετήριο

Ατλας της Γεωγραφίας ...

#### ΑΤΛΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Παρόν ...

#### Μέγα Ευρετήριο

Αστρονομία ...

#### ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Παρούσα ...

#### Μέγα Ευρετήριο

Βοτανική ...

ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο

Στρατιωτική ιστορία...

Στρατιωτική Ιστορία 1

(Δυνατά) Παρόν ...

Στρατιωτική Ιστορία 2

(Δυνατά) Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο

Ζωολογία ...

ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο

Γενική Ιατρική ...

ΙΑΤΡΙΚΗ

Παρούσα ...

Ενώ το ευρετήριο συνεχίζει την αναφορά η ΦΥΣΙΚΗ σε μια γωνία στο ψηλότερο ράφι ανάμεσα σε τηλεσκόπια, όργανα και πεταμένα χαρτιά, σημάδι ότι εργαζόταν, έχει αφαιρεθεί στις σκέψεις της κρατώντας ένα εκκρεμές και ακολουθώντας την ταλάντωσή του με το βλέμμα.

Μέγα Ευρετήριο

Αστικόν Δίκαιον ...

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρόν κύριε Πρόεδρε ...

Μέγα Ευρετήριο

Να λείπουν οι ειρωνείες, Λεξικό...

Λεξικό

Present...

Το Ευρετήριο, κοιτάει το Λεξικό πάνω από τα γυαλιά του με ύφος «βλέπεις να έχω διάθεση για χιούμορ;»

Λεξικό

Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο

Γενική Φυσική ...

Η ΦΥΣΙΚΗ συνεχίζει να κοιτάει το εκκρεμές της. Το ευρετήριο βγάζει ένα τηλεβόα.

Μέγα Ευρετήριο

(με τον τηλεβόα) Γενική Φυσική ...

Η ΦΥΣΙΚΗ πετάγεται από το λήθαργο.

ΦΥΣΙΚΗ

Παρούσα. Παρούσα (μαζεύει τα χαρτιά της).

Μέγα Ευρετήριο

Τί στο καλό κάνεις αγαπητή μου εκεί πάνω; Κατέβα γρήγορα στο ράφι σου.

Φυσική

Μάλιστα...

Η ΦΥΣΙΚΗ κατεβαίνει κουτρουβαλώντας προς το ράφι της. Ο ΤΟΜΟΙ της ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ τρέχουν σαν σωστοί ιππότες να τη βοηθήσουν να κουβαλήσει τα όργανα και τις σημειώσεις της. Στέκεται προσοχή στη θέση της στο ράφι. Το εκκρεμές είναι μπερδεμένο στο πόδι της και φύλλα τετραδίου με σημειώσεις προεξέχουν από τις σελίδες της.

Το Ευρετήριο αποχωρεί κουνώντας το κεφάλι του με αποδοκιμασία και σημειώνοντας σε ένα ντισιέ.

**ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. ΜΕΡΑ.**

Το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης. Τραπέζια, καρέκλες, βιβλία, χαρτιά, υπολογιστές, ντοσιέ, μαθητές, φοιτητές και επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Τα πρόσωπα όλων κρύβονται στα βιβλία που διαβάζουν. Μπαίνει ο φοιτητής της ιατρικής φορώντας δύο διαφορετικά παπούτσια. Το χέρι του παίρνει την Ιατρική από το ράφι. Τη μεταφέρει μέχρι ένα άδειο τραπέζι. Βάζει μέσα το Παραμύθι και αρχίζει να διαβάζει. Βλέπουμε τη ράχη της Ιατρικής. Ακούγονται τα γέλια του φοιτητή καθώς διαβάζει το παραμύθι. Ρολόι τοίχου. Η ώρα περνά το φως λιγοστεύει στους φεγγίτες της βιβλιοθήκης. Η φωνή της εκφωνήτριας ακούγεται από τα μεγάφωνα στην αίθουσα του αναγνωστηρίου.

**ΕΚΦΩΝΗΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ**

Πληροφορούμε τους Κυρίους επισκέπτες  
ότι η βιβλιοθήκη σε πέντε λεπτά θα  
κλείσει. Ευχαριστούμε και καλό σας βράδυ...

Τα χέρια του φοιτητή κλείνουν την Ιατρική. Ο φοιτητής με την Ιατρική υπό μάλης φτάνει στο ράφι των επιστημών. Τη βάζει στη θέση της. Βλέπουμε τα πόδια του καθώς κατεβαίνει τα σκαλιά της εισόδου της βιβλιοθήκης. Ένα χέρι γυρίζει το ταμπελάκι στην κεντρική είσοδο από ΑΝΟΙΧΤΑ σε ΚΛΕΙΣΤΑ.

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΥΧΤΑ**

Η Ιατρική αρχίζει να ωρύεται χοροπηδώντας στο ράφι της. Τα βιβλία πετάγονται ένα - ένα έντρομα να δουν τι συμβαίνει.

**Ιατρική**

Βοήθεια εισβολέας. Βοηηηηηηηηθθεια.  
Εισβολέας. Ξένο σώμα. Μικρόβιο. Ιός  
Πάρτε τον από πάνω μου. Α α α α α.

**Λεξικό**

Τι συμβαίνει, que pasa, que c'est qui  
se passe.

Με τη γνωστή του ψυχραιμία το Μέγα Ευρετήριο φορά τα γυαλιά του και σπεύδει να καθησυχάσει την Ιατρική και να λύσει το πρόβλημα.

Μέγα Ευρετήριο  
Ψυχραιμία αγαπητή μου. Τι συμβαίνει;

Η Ιατρική ανοίγει τις σελίδες της και το Παραμύθι πετάγεται τρομαγμένο από μέσα.

Ιατρική  
Να τι συμβαίνει. Εισβολέας... Εισβολέας  
(πιο σιγά) εισβολέας, εισβολέας, μικρόβιο  
ιός, πάρτε τον από πάνω μου ...

Έχοντας απαλλαχθεί από τον εισβολέα η Ιατρική βγάζει βαμβάκι και οινόπνευμα κι αρχίζει να απολυμαίνει με χαρακτηριστική υποχονδριότητα μία – μία τις σελίδες της.

Μέγα Ευρετήριο  
Είσαι ο και λέγεσαι. Αναφέρσου  
Αμέσως. Τι κάνεις εδώ. Πως μπήκες.  
Που ανήκεις...

Παραμύθι  
Είμαι Παραμύθι.

Μέγα Ευρετήριο  
Παρα τι;

Παραμύθι  
Παραμύθι. Είμαι Παραμύθι

Μέγα Ευρετήριο  
Και τι γυρεύεις στο ράφι των επιστημών;

Παραμύθι  
Δεν ξέρω... Εγώ δεν... Κατά λάθος

Μέγα Ευρετήριο  
Μάλιστα, μάλιστα. Η ώρα είναι περασμένη

θεωρείσαι εισβολέας επικίνδυνος για το τμήμα των επιστημών, μέχρι αποδείξεως του ενάντιου βεβαίως...

Το Παραμύθι κάνει να διαμαρτυρηθεί.

Μέγα Ευρετήριο

...Διατάζω κράτηση για σήμερα στο τελευταίο ράφι ως αύριο το πρωί όπου θα δικαστείς ενώπιον του Αστικού Δικαίου. (Δυνατά) Στρατιωτική Ιστορία. Πάρτε τον και αύριο το πρωί στις οχτώ να μου τον φέρετε στο ράφι του Αστικού Δικαίου.

Στρατιωτική Ιστορία 1

(από ψηλότερο ράφι) Μάλιστα.

Στρατιωτική Ιστορία 2

Μάλιστα.

Κατεβαίνουν από το ράφι τους μέχρι το ράφι που βρίσκεται το Παραμύθι και το Ευρετήριο γλιστρώντας πάνω σε σχοινιά (ραπέλ) σαν καθωσπρέπει κομάντος.

Μέγα Ευρετήριο.

Κι εσύ αγαπητό μου Δίκαιο ετοιμάσου για αύριο. Θέλω μια σοβαρή και δίκαιη δίκη αυτού του εισβολέα. Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να μας πει.

Αστικό Δίκαιο

Ορθώς. Audiatur et altera pars!  
(ας ακουσθεί και η άλλη πλευρά)  
Θα λάμψει η αλήθεια!

Οι Τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας φορούν χειροπέδες στο Παραμύθι και το μεταφέρουν στο ψηλότερο ράφι κλειδώνοντάς το στα κάγκελα του φεγγίτη. Το παραμύθι μένει μόνο. Από το φεγγίτη μπαίνει μόνο το φως του φεγγαριού.

Στο τελευταίο ράφι έχει μείνει μόνο η Φυσική που

συμπληρώνει τις παρατηρήσεις της σχετικά με την τροχιά του Κρόνου. Από τα κάγκελα του φεγγίτη ακούει ψιθύρους. Πλησιάζει χωρίς να την αντιληφθεί το Παραμύθι και κολλώντας το αυτί στον τοίχο του «κελιού» του ακούει το τρομοκρατημένο Παραμύθι.

Παραμύθι

(Μονολογώντας) Θα ζήσουμε εμείς καλά κι αυτοί καλύτερα, θα ζήσουμε εμείς καλά κι αυτοί καλύτερα, θα ζήσουμε εμείς καλά...

Η Φυσική σκέφτεται για ένα δευτερόλεπτο κι ύστερα επιστρέφει στις βραδινές παρατηρήσεις της.

(ήχος κουδουνιού)

#### **ΡΑΦΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΜΕΡΑ**

Δυνατότερος ήχος κουδουνιού). Το Αστικό Δίκαιο βαράει το κουδούνι. Όλα τα βιβλία έχουν μαζευτεί στο ράφι που λαμβάνει χώρα το δικαστήριο. Δεξιά και αριστερά από το εδάλιο του κατηγορουμένου όπου κάθεται το Παραμύθι κάθονται με αυστηρό ύφος οι τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας. Πίσω τους, στις μπροστινές σειρές το Μέγα Ευρετήριο, Η Αστρονομία, ο Τόμος της Ζωολογίας, ο Άτλας της Γεωγραφίας και φυσικά η Φυσική.

Αστικό Δίκαιο

Ησυχία Παρακαλώ. Ησυχία στο ακροατήριο. Κατηγορούμενε ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια και μόνο την αλήθεια χωρίς φαντασίες και φαντασιοπληξίες.

Το Παραμύθι κοιτά γύρω σαστισμένο και γνέφει «ναι» κουνώντας διστακτικά το κεφάλι.

Αστικό Δίκαιο

Και προτού μας πεις πως βρέθηκες εδώ, πες μας τι είσαι τέλος πάντων. Ποια ανθρώπινη κατάκτηση. Ποια γνώση κουβαλάς στις γυαλιστερές σου σελίδες. Λοιπόν... Σε ακούμε. Τι έχεις να πεις...



Το Παραμύθι αρχίζει να διηγείται:

Παραμύθι

Μια φορά κι έναν καιρό, στη χώρα με τους χίλιους δράκους και τους εκατό βασιλιάδες ζούσε ένας ιππότης που ήταν διαφορετικός από τους άλλους...

Τα βιβλία σηκώνουν όλα τα φρύδια με έκπληξη και απορία. Μια διήγηση είναι το τελευταίο πράγμα που περίμεναν να ακούσουν. Ο Άτλας της Γεωγραφίας πετάγεται μαζεύοντας πάνω του τα βλέμματα του ακροατηρίου:

Άτλας της Γεωγραφίας

Ένσταση Κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει τέτοια χώρα. Ως Άτλαντας της Γεωγραφίας θα τη γνώριζα καλύτερα από τον καθένα. Να μας πει ο κατηγορούμενος σε ποια Ήπειρο βρίσκεται...

Όλα τα βιβλία στρέφουν το βλέμμα στο Παραμύθι.

Παραμύθι

Δεν ξέρω. Ίσως σε κάποιο άλλο Πλανήτη. Ίσως...

Αστρονομία

Ψεύδεται Κύριε Πρόεδρε. Είμαι η Αστρονομία και σας βεβαιώνω πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ζωής σε άλλον πλανήτη.

Η Φυσική πετάγεται τσαντισμένη:

Φυσική

Ακόμη...

Αστρονομία

Τι «ακόμη» αγαπητή μου. Δεν υπάρχουν Ενδείξεις ζωής θα πει δεν υπάρχουν...

Φυσική  
(δυνατά) Ακόμη, δεν υπάρχουν...

Οι θεατές της δίκης αρχίζουν να ψιθυρίζουν έντονα μεταξύ τους. Γίνεται σούσουρο.

Αστικό Δίκαιο  
(Χτυπώντας το κουδούνι)  
Παρακαλώ, παρακαλώ. Αφήστε  
επιτέλους τον κατηγορούμενο  
να συνεχίσει να δούμε τέλος  
πάντων που θα το πάει.

Η φασαρία σταματά και τα βλέμματα όλων προσηλώνονται και πάλι στο Παραμύθι. Κοντινό στα εικονογραφημένα του φύλλα που γυρίζουν καθώς διηγείται:

Παραμύθι  
Αυτός ο ιππότης, αγαπούσε τους  
δράκους και αντί να τους κυνηγά τους  
μάζεψε στο κάστρο του, σε ένα ξέφωτο  
στη μέση ενός μεγάλου δάσους, και  
τους μάθαινε πως να πετούν, πώς να  
βγάζουν φωτιές από τη μύτη και πώς  
να φυλάνε τους κρυμμένους θησαυρούς  
και τις κοιμισμένες πριγκίπισσες...

Αστικό Δίκαιο  
Με συγχωρείτε, όταν λέτε δράκους τι  
ακριβώς εννοείται;

Παραμύθι  
(Δείχνοντας το Δράκο στο εξώφυλλο  
του) Δεν ξέρετε τους δράκους  
κύριε πρόεδρε; Είναι μεγάλα τετράποδα  
με μεγάλη ουρά και αγκαθωτή ράχη που  
έχουν φτερά για να πετούν και ρουθούνια  
που βγάζουν φωτιές.

Ζωολογία  
(Γελώντας) Ψέματα κύριε Πρόεδρε. Σας  
βεβαιώνω ότι τέτοια ζώα δεν υπάρχουν η

περιγραφή του κατηγορούμενου ταιριάζει  
ίσως με τα ερπετά Ιγκουάνα των νησιών  
Γκαλαπάγκος...

Η ζωολογία ανοίγει τις σελίδες της και δείχνει ένα  
Ιγκουάνα.

#### Ζωολογία

...που όμως δεν πετούν και σε καμία  
περίπτωση δεν βγάζουν φωτιές από  
τη μύτη.

#### Αστικό Δίκαιο

-Σταματήστε να πετάγεστε. Επιτέλους  
αφήστε αυτό το Παρανομύθι να τελειώσει  
την απολογία του. Δε μας απάντησες  
όμως ακόμη κατηγορούμενε. Τέλος πάντων  
τί είσαι, ποιός επιστήμης τη γνώση  
κουβαλάς;

#### Παραμύθι

Δεν ξέρω, ξέρω μόνο την ιστορία που σας  
λέω. Ακούστε. Ο ιππότης και οι δράκοι  
του, ζούσαν ευτυχισμένοι μαζί και κάθε  
που ένας δράκος είχε μάθει πια να πετάει  
και να χρησιμοποιεί τη φωτιά αποχαιρετούσε  
τους φίλους του ...

Τα βιβλία κοιτούν με καχυποψία και μόνο η Φυσική έχει  
απορροφηθεί από τη διήγηση. Το Παραμύθι συνεχίζει να  
διηγείται. Κοντινό στα εικονογραφημένα του φύλλα που  
γυρίζουν καθώς διηγείται:

#### Παραμύθι

... και πετούσε μακριά για να βρει την  
πριγκίπισσα που του ήταν γραφτό να  
προστατεύσει από κακομαθημένα βασιλόπουλα  
της παντρείας ή τους αμύθητους θησαυρούς  
που θα φύλαγε με τη φωτιά του από τα νύχια  
βρωμερών πειρατών και άπληστων τυχοδιωκτών.  
Ωσπου μια κρύα νύχτα του χειμώνα όλα έμελλε  
να αλλάξουν. Ένα μικρό δρακόπουλο, βγήκε  
βόλτα στο χιόνι χωρίς κασκόλ και συναχώθηκε.  
Στο δρόμο του γυρισμού δεν μπορούσε να  
κρατήσει το φτέρνισμά του.

Οι τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας χασμουριούνται και το Μέγα Ευρετήριο κουτουλάει από τη νύστα. Ξανά στις σελίδες του Παραμυθιού.

#### Παραμύθι

Αψού από δω, αψού από κει, μικρές φλόγες πετάγονταν στα κλαδιά των δέντρων, στα φύλλα και τους θάμνους. Οι φλόγες φούντωναν και ενώνονταν η μία με την άλλη τόσο γρήγορα που όταν το δρακόπουλο έφτασε στον πιο ψηλό πύργο για να ειδοποιήσει τον πρίγκιπα η φωτιά είχε ήδη περικυκλώσει το κάστρο.

Ακούγεται το καμπανάκι του δικαστή. Το εικονογραφημένο παραμύθι που βλέπαμε κλείνει απότομα.

#### Μέγα Ευρετήριο

(Ευπνώντας απότομα). Νομίζω ότι όλα αυτά είναι άσχετα με την υπόθεσή μας. Να τελειώνουμε γιατί έχουμε και δουλειές. Τελικά αυτό το παραμύθι είναι ένοχο ή όχι; αρκετά μας παραμύθιασε.

#### Αστικό Δίκαιο

-Έχετε απόλυτο δίκιο, καταδικάζεστε για ψευδορκία και παράνομη εισβολή στην τιμημένη βιβλιοθήκη μας. Η ποινή σας θα είναι φυλάκιση στο τελευταίο ράφι *Dura lex sed lex...* (Ο Νόμος είναι σκληρός αλλά είναι ο Νόμος).

#### **ΦΕΓΓΙΤΗΣ-ΦΥΛΑΚΗ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΡΑΦΙ**

Η πόρτα της φυλακής του Παραμυθιού κλείνει απότομα. Ο δράκος στο εξώφυλλό του βγάζει φωτιές τσαντισμένος.

Από το φεγγίτη βλέπουμε σύννεφα και φως που αλλάζουν απότομα σε σκοτάδι με άστρα και φεγγάρι.

#### Εκφωνήτρια βιβλιοθήκης (Ο.Σ.)

Πληροφορούμε τους Κυρίους επισκέπτες ότι η βιβλιοθήκη σε πέντε λεπτά θα κλείσει. Ευχαριστούμε και καλό σας βράδυ...

Το Παραμύθι είναι μόνο κολλημένο στα κάγκελα. Η Φυσική εμφανίζεται και αρχίζει να συναρμολογεί το τηλεσκόπιο για τις καθιερωμένες νυχτερινές της παρατηρήσεις στο Φεγγίτη.

Το Παραμύθι την παρακολουθεί καθώς τακτοποιεί τις σημειώσεις της και αρχίζει τις παρατηρήσεις. Κοιτά μέσα από το τηλεσκόπιο. Παραξενεύεται. Σηκώνει τα φρύδια με απορία. Ξανακοιτά από τον προσοφθάλμιο φακό του τηλεσκοπίου.

Παραμύθι

Το Καπάκι.

Φυσική

Τι;

Παραμύθι

Το καπάκι, δεν έχεις βγάλει το καπάκι. Γι' αυτό δεν βλέπεις τίποτα.

Η Φυσική αγριοκοιτάζει το Παραμύθι, βγάζει το καπάκι κι αρχίζει να παρατηρεί και να κρατάει σημειώσεις χωρίς να του δίνει άλλη σημασία.

Παραμύθι

Πιστεύεις στ' αλήθεια ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες;

Φυσική

Δε μιλώ με εγκληματίες και κατάδικους...

Το Παραμύθι απογοητεύεται και γυρίζει την πλάτη

Φυσική

...Κι αν θες να μάθεις, όχι, δεν το πολυπιστεύω, πιστεύω όμως πως τα τηλεσκόπια όπως και τα μικροσκόπια έχουν ακόμη να μας αποκαλύψουν πολλά για κόσμους γεμάτους μυστήριο, για κόσμους

μαγικούς.

Παραμύθι

(Ξαναπαίρνοντας θάρρος)

Μαγικοί κόσμοι, η ειδικότης μου.

Θες να σου πω ένα παραμύθι για

Μαγικούς κόσμους, νεράιδες,

πριγκίπισσες και δράκους;

Η Φυσική κάνει για λίγο ότι αδιαφορεί μετά σηκώνει τα μάτια από το τηλεσκόπιο και κοιτά το Παραμύθι με πιο ζεστό ύφος.

Φυσική

(μαζεύοντας βιαστικά τα χαρτιά της)

Αύριο. Όχι τώρα. Αύριο μετά την

επιθεώρηση θα 'ρθω να ακούσω την

ιστορία...

Το Παραμύθι λάμπει από τη χαρά του.

Η ίδια σκηνή σε τόνους του πράσινου μασκαρισμένη μέσα από διόπτρες νυκτός.

Στρατιωτική Ιστορία 1

(Ψιθυριστά) Τώρα κάτι του λέει...

Στρατιωτική Ιστορία 2

Δώσε να δω κι εγώ...

Στρατιωτική Ιστορία 1

Σσσστ... Τώρα κατεβαίνει από το ράφι

Η Φυσική κατεβαίνει από το ράφι κουβαλώντας τα εργαλεία της.

#### **ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΡΑ**

Πρωινή φασαρία Βιβλιοθήκης. Τα πόδια ενός επισκέπτη που περπατούν. Κοντοστέκονται. Ένα αναμμένο τσιγάρο πέφτει ανάμεσά τους. Το ένα πόδι το σβήνει. Κοντινό στο τσιγάρο

που δεν έχει σβήσει κι αρχίζει να καίει την μοκέτα. Τα πόδια συνεχίζουν και περνούν δίπλα από το ράφι των επιστημών όπου...

Μέγα Ευρετήριο  
Ατλας της Γεωγραφίας ...

Ατλας Γεωγραφίας  
Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο  
Αστρονομία ...

Αστρονομία  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Στρατιωτική ιστορία...

Στρατιωτική Ιστορία 1  
(Δυνατά) Παρόν ...

Στρατιωτική Ιστορία 2  
(Δυνατά) Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο  
Ζωολογία ...

Ζωολογία  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Φυσική ...

Φυσική  
Παρούσα ...

Το Μέγα Ευρετήριο κοιτάζει πάνω από τα γυαλιά πρεσβυωπίας με απορία που η Φυσική είναι παραδόξως στη θέση της και αποχωρεί σημειώνοντας στο ντοσιέ της πρωινής επιθεωρήσεως.

Οι δύο τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας έχουν φτάσει πριν από το Μέγα Ευρετήριο και το περιμένουν στο γραφείο του.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Αγαπητό μου ευρετήριο έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ...

Στρατιωτική Ιστορία 2  
Να αναφέρουμε ...

Η Φυσική ανεβαίνει ένα - ένα τα ράφια ως το τελευταίο όπου βρίσκεται το Παραμύθι.

#### **ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΡΑΦΙ - ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ**

Φυσική  
Ήρθα.

Παραμύθι  
Πως;

Φυσική  
Λέω ήρθα. Ήρθα για να ακούσω μια ιστορία για μαγικούς κόσμους.

Το Παραμύθι κάνει να αρχίσει την ιστορία του λάμποντας από χαρά αλλά τον διακόπτει ο Τόμος 1 της Στρατιωτικής Ιστορίας που ανεβαίνει με τον αδερφό του και το Μέγα Ευρετήριο.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Σας το είπα. Είναι προδότης



Στρατιωτική Ιστορία 2  
Προδότης...

Ελάχιστος καπνός από την πυρκαγιά που έχει αρχίσει ύπουλα να εξαπλώνεται φθάνει στο πάνω ράφι και φλερτάρει με τις μύτες των βιβλίων.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Χθες την παρακολουθούσαμε να συμμαχεί  
με τον κρατούμενο...

Στρατιωτική Ιστορία 2  
Με τον κρατούμενο...

Φυσική  
Δεν ντρέπεστε να με παρακολ...

Ο καπνός αρχίζει να μπαίνει σε όλων τα ρουθούνια. Τα βιβλία σταματούν και οσμίζονται.

Μέγα Ευρετήριο  
Καπνός.

Βλέπουμε διάφορα βιβλία σε διάφορα ράφια να κάνουν την ίδια διαπίστωση.

ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ  
Καπνός!

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  
Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει  
και φωτιά!

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  
Φωτιά! Πυρ!

ΧΗΜΕΙΑ  
Νερό γρήγορα!

ΒΙΒΛΟΣ  
Θεέ μου βόηθα μας!

Αστικό Δίκαιο  
Εμπρηστής. Πιάστε τον!

Μέγα Ευρετήριο  
Ψυχραιμία. Προπαντός ψυχραιμία.

Παραμύθι  
Ακούστε με... Πρέπει να με ακούσετε...

Μέγα Ευρετήριο  
Δεν είναι ώρα τώρα για απολογίες  
οι ζωές όλων των βιβλίων είναι σε  
κίνδυνο. Πρέπει να βρούμε μια λύση  
κι αν όλα πάνε καλά θα ασχοληθούμε  
αργότερα με σένα και τους προδότες  
της βιβλιοθήκης.

Παραμύθι  
Δε θέλω να απολογηθώ. Θέλω να με  
ακούσετε. Νομίζω πως έχω μια ιδέα  
για το πώς θα σώσουμε τα βιβλία...

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Είσαι ένας εγκληματίας. Δεν θα  
κάτσουμε να ακούμε τα παραμύθια σου

Στρατιωτική Ιστορία 2  
Τα παραμύθια σου..

Παραμύθι  
Δε θυμάστε πως το παραμύθι μου  
μιλά για δράκους και δρακόπουλα  
που σώθηκαν από μια μεγάλη  
πυρκαγιά; Ακούστε το...

Το Μέγα Ευρετήριο βάζει τη γροθιά στο στόμα και σκέφτεται  
για ένα δευτερόλεπτο.

Μέγα Ευρετήριο  
Λέγε γρήγορα λοιπόν. Τι έχεις να  
Προτείνεις...

Παραμύθι  
Μια φορά κι έναν καιρό...

Μέγα Ευρετήριο  
Τα είπαμε αυτά. Μπες στο ψητό.

Φυσική  
(διώχνοντας τον καπνό που όλο  
και δυναμώνει) Αχ ... μη μιλάτε  
για ψητά...

Παραμύθι  
Καλά λοιπόν *(βλέπουμε πάλι τις  
σελίδες του Παραμυθιού)*  
Ο Πρίγκιπας με θαυμαστή ψυχραιμία  
μάζεψε όλους τους δράκους που  
ήξεραν να πετούν και τους έστειλε  
να γυρίσουν το κάστρο και να  
μαζέψουν κουρτίνες, σεντόνια,  
τραπεζομάντιλα, σημαίες και ότι  
άλλο έβρισκαν για να φτιάξουν ένα  
μεγάλο σχοινί. Έτσι κι έγινε και  
τη μια άκρη του σχοινιού την  
έδεσαν στον πιο ψηλό Πύργο και  
την άλλη μακριά από το φλεγόμενο  
δάσος. Ένα - ένα τα μικρά  
δρακόπουλα περνούσαν το σχοινί  
και έβρισκαν τη σωτηρία τους  
μακριά από το κάστρο.

Το Μέγα Ευρετήριο μένει για λίγο σκεπτικό. Κοιτά πρώτα  
τον τόμο 1 της Στρατιωτικής Ιστορίας και μετά τον τόμο 2.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Παραμύθια της Χαλιμάς! Εμείς ούτε  
κουρτίνες έχουμε ούτε σεντόνια,  
ούτε κανείς από μας μπορεί να πετάξει.

Στρατιωτική Ιστορία 2

...να πετάξει.

Παραμύθι

(Αγχωμένα) Δεν έχουμε σεντόνια αλλά έχουμε σελιδοδείκτες κι αν τους ενώσουμε όλοι μαζί, το σχοινί που θα φτιάξουμε φτάνει για να γλιστρήσουμε έξω από το παράθυρο στο δρόμο.

Μέγα Ευρετήριο

Μμμ, ίσως τελικά κάναμε λάθος για σένα, ελπίζω όλα αυτά να μην είναι απλώς ένα κόλπο για να αποδράσεις.

Το Μέγα Ευρετήριο βγάζει τον τηλεβόα κι αρχίζει να δίνει εντολές. Οι τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας φορούν τα κράνη τους και η Φυσική κλείνει το μάτι στο Παραμύθι και ξηλώνει πρώτη το σελιδοδείκτη της.

Μέγα Ευρετήριο

(με τον τηλεβόα) Βιβλία ψυχραιμία. Βγάλτε όλοι τους σελιδοδείκτες σας και δώστε τους σε αυτό το Παραμύθι. Είναι διαταγή.

Κοντινά σε πολλά διαφορετικά βιβλία που ξηλώνουν τους σελιδοδείκτες τους. Κόμποι που δένουν χρυσούς, κόκκινους μαύρους και δερμάτινους σελιδοδείκτες, μεταξύ τους.

Η Φυσική και το Μέγα Ευρετήριο βοηθούν διάφορα βιβλία να βγάλουν τους σελιδοδείκτες τους και να μπουν στη γραμμή.

Το Παραμύθι κάνει πυρετωδώς κόμπους.

Όλα τα βιβλία στήνονται στην ουρά στο πάνω ράφι που ήταν πριν η φυλακή του Παραμυθιού. Οι καπνοί γίνονται όλο και πυκνότεροι.

Ο πρώτος τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας με τη μια άκρη του σχοινιού δεμένη στα κάγκελα της πρώην φυλακής πηδά μες τη φωτιά σαν άλλος Ταρζάν και πιάνεται στα κάγκελα

του παραθύρου στον απέναντι τοίχο. Το χέρι του γλιστρά και ξαναπέφτει στη φωτιά.

Ο δεύτερος τόμος, το Παραμύθι, το Μέγα Ευρετήριο και η Φυσική τον ξανατραβούν πάνω μπαρουτοκαπνισμένο και με τις άκρες των εξώφυλλων του καμένες.

Η δεύτερη προσπάθεια πετυχαίνει και ο 1<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας δένει το σχοινί στα κάγκελα του παραθύρου. Ένα – ένα τα βιβλία παρακινούμενα από το Ευρετήριο και τη Φυσική χρησιμοποιούν το εναέριο αυτό «τελεφερίκ» για να φτάσουν στο παράθυρο.

#### **ΕΞΩΤ. ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΡΑ**

Σειρήνες πυροσβεστικής. Καρούμπαλα από οχήματα της Πυροσβεστικής. Καπνός, φλόγες, νερό, αφρός.

Παράθυρο της βιβλιοθήκης. Τα βιβλία πηδούν στο πεζοδρόμιο ένα – ένα. Βγαίνουν όλα εκτός από το Παραμύθι που έχει μείνει τελευταίο. Ένας βιβλιοθηκάριος βλέπει τα βιβλία στο πεζοδρόμιο. Βλέπουμε τα χέρια του να τα τοποθετούν ένα – ένα μέσα σε ένα κουτί. Ο βιβλιοθηκάριος σέρνει το κουτί μακριά από το φλεγόμενο κτίριο.

Φυσική  
(έντρομη) Το Παραμύθι

Μέγα Ευρετήριο  
Το Παρανομύθι.

Τα βιβλία σκαρφαλώνουν στην άκρη του κουτιού και κοιτούν το παράθυρο της βιβλιοθήκης να απομακρύνεται.

Μέγα Ευρετήριο  
Πάμε, γρήγορα

Η Φυσική και το Μέγα Ευρετήριο ξεκινούν να βγουν από το κουτί για να τρέξουν πίσω προς τη βιβλιοθήκη, όταν η Φυσική πατά ξαφνικά το κεφάλι του Παραμυθιού που κρεμόταν στην εξωτερική πλευρά του κουτιού.

Παραμύθι  
Εδώ είμαι...

Το Παραμύθι σκαρφαλώνει κι αυτό μέσα στο κουτί και τα υπόλοιπα βιβλία ξεφυσούν με ανακούφιση.

**ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ**

«Η δημοτική βιβλιοθήκη στις φλόγες», «Αγώνας για τη διάσωση πολύτιμων βιβλίων», «Από θαύμα σώθηκαν τα αρχεία της βιβλιοθήκης», «βιβλιοθηκάριος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο».

Ημερολόγιο. Ημέρες, Μήνες περνούν. Εξώφυλλα εφημερίδων με φωτογραφίες της Νέας Βιβλιοθήκης: «έργο πολιτισμού για την πόλη μας», «η νέα δημοτική βιβλιοθήκη τριπλάσια από την προηγούμενη».

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΟΥ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ**

Απογευματινό φως μπαίνει από τη σχισμή των δύο φύλλων του κουτιού. Τα βιβλία στριμωγμένα μέσα στο χαρτόκουτο. Καθιστά πάνω σε κουρελούδες. Γύρω σκουπίδια από πίτσες και καφέδες. Το Μέγα Ευρετήριο προσπαθεί να διατηρήσει μια υποτυπώδη τάξη έστω και μέσα στο προσωρινό κουτί.

Μέγα Ευρετήριο  
Ατλας της Γεωγραφίας ...

Ατλας Γεωγραφίας  
Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο  
Ιστορία ...

Ιστορία  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Αστρονομία ...

Αστρονομία  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Στρατιωτική ιστορία...

Στρατιωτική Ιστορία 1  
(Δυνατά) Παρόν ...

Στρατιωτική Ιστορία 2  
(Δυνατά) Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο  
Βοτανική ...

Βοτανική  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Φυσική ...

Φυσική  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Παραμύθι με δράκους και πρίγκιπες ...

Παραμύθι  
Παρόν...

Μέγα Ευρετήριο  
Καλώς. Γυρίστε στις θέσεις σας...

Βοτανική  
Βλέπεις να υπάρχουν πολλές θέσεις;  
είμαστε τόσες μέρες ο ένας πάνω στον  
άλλο.

Φυσική  
Ναι δεν αντέχουμε άλλο τη βαρεμάρα ...

Αστρονομία  
Παραμύθι πες μας άλλη μια από  
τις ιστορίες σου...

Ιστορία  
Ναι πες μας μια ιστορία! (με στόμφο)  
Στο ζητάει η ίδια η ιστορία...



Παραμήθι

Νομίζω ότι σας έχω πει αρκετές.  
Στέρεψα πια. Ωρα να χρησιμοποιήσετε  
τη δική σας φαντασία! Εμπρός λοιπόν.  
Η Βοτανική πρώτη.

Η Βοτανική σκέπτεται λίγο και μετά ανοίγει τις σελίδες της. Πάνω στις σελίδες προβάλλονται οι φαντασιοπληξίες που λέει.

Βοτανική

Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε Καρπουζέα η Πορτοκαλώδης: είδος πορτοκαλιάς που βγάζει καρπούζια. Έχει ύψος 200μ και φύεται στις παραλίες του φεγγαριού.

Φυσική

Στάσου να υπολογίσουμε με τι ορμή θα σου πέσει ένα τέτοιο καρπούζι στο κεφάλι από ύψος  $h=200\text{m}$  με επιτάχυνση  $g=10\text{m/sec}^2$  ...

Η Φυσική κάνει μορφασμούς σαν να υπολογίζει με το μυαλό τις πράξεις και όλα τα βιβλία ξεσπούν σε χάχανα. Ο Άτλας της Γεωγραφίας πετάγεται:

Άτλας της Γεωγραφίας

Και γιατί να είναι το δέντρο στο Φεγγάρι;

Ο Άτλας της Γεωγραφίας ανοίγει τις σελίδες του και δείχνει τα τρελά μέρη που φαντάζεται.

Άτλας της Γεωγραφίας

Θα μπορούσε να είναι στην Καρπουζία, που συνορεύει ανατολικά με το Πορτοκαλάν και δυτικά με το Αγγούρ και διασχίζεται από τον ποταμό Βυσσίνα, που έχει βυσσινί νερά με γεύση βατόμουρου.

Ο πρώτος τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας ανοίγει τις σελίδες του αδελφού του και συμπληρώνει δείχνοντας με το ραβδί σε ένα φανταστικό χάρτη.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Μάλιστα. Στον ποταμό Βυσσίνα άλλωστε  
έγινε όπως θα θυμάστε, η ιστορική μάχη  
όπου ο στρατός της πόλης «Μους» πολεμούσε  
επί σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες το  
στρατό της πόλης «Τάρδα» και επειδή δεν  
νικούσε κανείς συμφιλιώθηκαν κι έχτισαν  
μια πόλη προς τιμήν της συμφιλίωσης: την  
«Μουστάρδα»!

Ο τόμος 2 κλείνει τις σελίδες του αδερφού του και όλοι  
κρατούν πάλι την κοιλιά τους από τα γέλια...

Αστρονομία  
(καλμάροντας από τα γέλια)  
Πότε θα βγούμε επιτέλους από δω...

Μέγα Ευρετήριο  
Σύμφωνα με το ημερολόγιό μου η  
νέα βιβλιοθήκη πρέπει να είναι  
έτοιμη. Σε λίγο θα δούμε το νέο  
μας σπίτι. Από μέρα σε μέρα θα έρθουν  
βιβλιοθηκονόμοι να μεταφέρουν τα  
κιβώτια. Και τώρα ώρα για ύπνο.

Το ελάχιστο απογευματινό φως που έμπαινε από τη χαραμάδα  
του κουτιού έχει εξαφανιστεί κι αυτό. Τα βιβλία  
προσπαθούν να βολευτούν το ένα δίπλα στο άλλο για να  
κοιμηθούν. Παίρνουν τις στριμωγμένες θέσεις τους και  
σκεπάζονται με εφημερίδες και φακέλους. Η Ιατρική  
καθαρίζει με βαμβάκι το μέρος που θα ξαπλώσει.

Μέγα Ευρετήριο  
(χαμογελώντας) Καληνύχτα Παρανομύθι

Παραμύθι  
Καληνύχτα Ευρετήριο, καληνύχτα Φυσική

Φυσική  
Καληνύχτα Παρανομύθι, καληνύχτα  
Ατλαντα, καληνύχτα Στρατιωτική Ιστορ...

Το ροχαλητό του 1<sup>ου</sup> τόμου της Στρατιωτικής Ιστορίας διακόπτει τις καληνύχτες. Η παρέα των βιβλίων με μισάνοιχτα μάτια παρακολουθεί το παραμιλητό του και κρυφογελάει.

Στρατιωτική Ιστορία 2  
(παραμιλώντας στον ύπνο της) ... Έφοδος  
... Εσείς οι δύο καλύψτε με ... δεξιά ... τα  
κανόνια ... 3 2 1 πυρ ... στα όπλα ...  
μάλιστα συνταγματάρχα ... τα σέβη μου  
συνταγματάρχα ... καλυφθείτε οβίδα  
καλυφθείτε...

Το κουτί τραντάζεται και τα γέλια όλων κόβονται. Βιβλία, πράγματα και σκουπίδια πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Τα βιβλία πετάγονται πάνω ενώ η Στρατιωτική Ιστορία 1 σταματά να ροχαλίζει και απλώς αλλάζει πλευρό...

#### **ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ**

Τα κουτιά ξεφορτώνονται από ένα φορητό σε ένα υπόστεγο στην αυλή της καινούριας βιβλιοθήκης. Βλέπουμε τα κουτιά και ένα τμήμα από την φωτισμένη κεντρική είσοδο. Απόλυτη ησυχία.

#### **ΕΣΩΤ. ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΝΥΧΤΑ.**

Όλοι κοιμούνται ο ένας πάνω στον άλλο αποκαμωμένοι και «ανακατεμένοι» από τη μεταφορά των κιβωτίων. Ο Τόμος 1 της Στρατιωτικής Ιστορίας ροχαλίζει και ο Τόμος 2 σκουντάει συνέχεια τον αδερφό του γιατί δεν μπορεί να κλείσει μάτι.

Το Παραμύθι κοιμάται με ένα τεράστιο χαμόγελο.

Φυσική (Ο.Σ.)  
(Φωνάζοντας ψιθυριστά) Παραμύθι...

Το Παραμύθι ανοίγει το ένα μάτι και περιεργάζεται το χώρο. Η Φυσική τον φωνάζει από μια απόμερη γωνιά του χαρτόκουτου.

Φυσική  
(Ψιθυρίζοντας πιο δυνατά) Παραμύθι...

Το Παραμύθι σηκώνεται, τρίβει τα μάτια και πηγαίνει χαμογελώντας προς το μέρος της Φυσικής.

Παραμύθι  
Τι συμβαίνει;

Φυσική  
Είναι κάτι που θέλω να σου πω...  
Δε θέλω να μας ακούσουν...

Παραμύθι  
(Συνωμοτικά) Ορίστε. Σ' ακούω

Η Φυσική κοκκινίζει από την ντροπή της.

Φυσική  
Να ξέρεις ... από τότε που σε  
γνώρισα άρχισα να βλέπω τα πράγματα  
διαφορετικά. Με πιο πολύ φαντασία  
θέλω να πω ... να ... είναι κάτι που  
θέλω καιρό να σου πω. Κάτι που δεν  
έχω πει σε κανένα μέχρι τώρα ...

Το Παραμύθι δεν πιστεύει στ' αυτιά του και κοκκινίζει κι αυτό από ντροπή.

Παραμύθι  
Λοιπόν...

Το Παραμύθι κλείνει τα μάτια σαν να περιμένει ένα φιλί. Η Φυσική παίρνει θάρρος αλλά το χάνει απότομα.

Φυσική  
Πιστεύεις ότι  $E=mc^2$ ;

Παραμύθι  
(ανοίγοντας τα μάτια με έκπληξη  
και απορία)  
Πως;

Φυσική  
Λέω ... να όλα είναι σχετικά. Έχω  
μια θεωρία γι' αυτό. Για τη σχε-  
τικότητα δηλαδή που...

Το Παραμύθι της κάνει απογοητευμένο νόημα να σταματήσει  
και προχωρεί προς το τοίχωμα του χαρτόκουτου. Καλεί τη  
Φυσική να τον ακολουθήσει. Εκείνη κάνει μια γκριμάτσα  
απογοήτευσης που δεν κατάφερε να πει αυτό που ένιωθε. Το  
Παραμύθι παίρνει ένα μαχαίρι από ένα άδειο πεταμένο κουτί  
πίτσας και χαράζει ένα τεράστιο I στο τοίχωμα του  
κουτιού.

Παραμύθι  
Για να δούμε πόσο σχετικά είναι  
όλα. Τι είναι αυτό...

Η Φυσική κοιτά το μεγάλο I και σκέπτεται.

Φυσική  
Για να δούμε... Γιώτα, γιώτα, γιώτα  
μμμ ένταση ρεύματος;

Το Παραμύθι αρνείται με ένα νεύμα...

Φυσική  
Ροή, χωρητικότητα πυκνωτή  
μαγνητική επιτάχυνση, βαρυτική  
έλξη, αντίσταση πηνίου, ένταση  
φωτεινής πηγής; Δεν ξέρω. Πολλά  
μπορεί να συμβολίζει ένα γιώτα.

Το Παραμύθι την παίρνει αγκαλιά και την φέρνει μπροστά  
στο τεράστιο I. Είναι τα φύλλα ενός παραθύρου στο τοίχωμα  
του χαρτόκουτου που βλέπει προς τη μεριά της εισόδου της  
βιβλιοθήκης. Το Παραμύθι σπρώχνει τα φύλλα που ανοίγουν  
προς τα έξω κι από το αυτοσχέδιο παράθυρο βλέπουν μια

μαγευτική θέα της φωτισμένης εισόδου της νέας βιβλιοθήκης.

Παραμύθι  
Είναι παράθυρο ...

Φυσική  
(Εντυπωσιασμένη) Ουάααα...

Η φυσική και το Παραμύθι κοιτούν αγκαλιασμένοι τη νέα βιβλιοθήκη.

### **ΤΡΑΓΟΥΔΙ «Είναι παράθυρο»**

*Γυρίζει της γιαγιάς η κόκκινη κλωστή  
Παλεύουν το κουκί με το ρεβίθι  
Παράθυρο σε ότι ζήσαμε κι ότι θα ζήσουμε μαζί  
Είναι παράθυρο, το Παραμύθι*

*Στα μάτια σου διαβάζω ιστορίες παλιές  
Και στα χρωματιστά σου φύλλα παραμύθια  
Μύθοι, μικρά ψέματα κι υπερβολές  
Με ταξιδεύουν μέχρι την αλήθεια*

*Γυρίζει της γιαγιάς η κόκκινη κλωστή  
Παλεύουν το κουκί με το ρεβίθι  
Παράθυρο σε ότι ζήσαμε κι ότι θα ζήσουμε μαζί  
Είναι παράθυρο, το Παραμύθι*

*Χρώματα γίνονται οι λέξεις σου  
Και ζωγραφίζουνε τα πρωινά μου  
Κι οι εικόνες σου, τραγούδια μαγικά  
Που τις νύχτες γεμίζουν τα όνειρά μου*

*Γυρίζει της γιαγιάς η κόκκινη κλωστή  
Παλεύουν το κουκί με το ρεβίθι  
Παράθυρο σε ότι ζήσαμε κι ότι θα ζήσουμε μαζί  
Είναι παράθυρο, το Παραμύθι*

Βλέπουμε τη νέα βιβλιοθήκη από το αυτοσχέδιο παράθυρο. Ξημερώνει απότομα. Στο Παράθυρο τώρα δεν είναι μόνο η Φυσική και το Παραμύθι αλλά όλα τα βιβλία που έχουν στριμωχτεί να θαυμάσουν την καινούρια βιβλιοθήκη.

Μέγα Ευρετήριο

Έλα που χαζέψατε! Πάρτε θέση για της πρωινές μας ασκήσεις... δε θα μουδιάσουμε μέσα στο βρωμόκουτο. Πρέπει να είμαστε σε φόρμα όταν θα μπούμε στα καινούρια ράφια... Στρατιωτική Ιστορία...

Τα βιβλία παίρνουν θέση απέναντι στον 1<sup>ο</sup> Τόμο της Στρατιωτικής Ιστορίας.

Στρατιωτική Ιστορία 1

Λοιπόν κάνουμε ότι κάνω... προσέξτε με...

Ο 1<sup>ος</sup> Τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας εκτελεί διάφορες φόρμες και κινήσεις Τάι Τσι αναλύοντας παράλληλα...

Στρατιωτική Ιστορία 1

Λοιπόν οι κινήσεις που θα εκτελέσουμε είναι εμπνευσμένες από το Τάι Τσι, ένα είδος θα λέγαμε κινούμενης Γιόγκα.

Τα βιβλία κάνουν όλα ασκήσεις για να ξεμουδιάσουν ακολουθώντας τις οδηγίες της Στρατιωτικής Ιστορίας. Η Φυσική και το Παραμύθι ανταλλάσσουν ματιές.

Στρατιωτική Ιστορία 1

Οι κινήσεις και οι στάσεις παρότι μοιάζουν πολεμικές αν τις εκτελέσουμε αργά βοηθούν στην ψυχική αλλά και στη σωματική μας ισορροπ...

Την ώρα που ο 1<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας λέει το ισορροπία και ενώ έχει πάρει και αυτός και όσοι παρακολουθούν τις οδηγίες του μια στάση στο ένα πόδι τύπου «Καράτε Κιντ» Κάποιος βιβλιοθηκάριος μετακινεί πάλι το κιβώτιο με αποτέλεσμα τα βιβλία να πέσουν το ένα επάνω στο άλλο χάνοντας την πολυπόθητη ισορροπία που θα τους χάριζε το πρωινό Τάι Τσι...

Το Παραμύθι, τι σύμπτωση, πέφτει πάνω στη Φυσική και κοκκινίζουν κι οι δύο από την ντροπή τους την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να ξεμπερδευτούν.

#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΡΑ**

Χέρια βιβλιοθηκάρων που συμβουλεύονται καταλόγους, πληκτρολογούν σε υπολογιστές, αδειάζουν κουτιά και γεμίζουν ράφια με βιβλία.

#### **ΕΣΩΤ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΡΑ**

Γενικό των βιβλίων που περιεργάζονται τον καινούριο τους χώρο. Το Μέγα Ευρετήριο προσπαθεί να οργανώσει μια επιθεώρηση για να επιβάλλει μια τάξη.

Μέγα Ευρετήριο  
(φορώντας τα γυαλιά της πρεσβυωπίας)  
Για να μαζευόμαστε... Λοιπόν Άτλας της  
Γεωγραφίας

Άτλας της Γεωγραφίας  
Έλεος αγαπητό μου Ευρετήριο ακόμη δεν  
ήρθαμε ... δε θα μας αφήσεις να χαρούμε  
το καινούριο μας περιβάλλον;

Το Μέγα Ευρετήριο κοιτά τα υπόλοιπα βιβλία να δει αν συμμερίζονται τις απόψεις του Άτλαντα. Σαν απάντηση φωνάζουν όλα ταυτόχρονα: ΕΕΕΕΕΛΕΕΕΕΟΣ!!!

Φυσική  
Κοιτάξτε ψηλά παράθυρα, και γυάλινη  
οροφή, όταν ο ήλιος βρίσκεται στο  
ζενίθ η αίθουσα θα πλημμυρίζει φως.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
(κοιτάζοντας με τα κιάλια)  
Και αν προσέξατε είναι ασφαλείας,  
αυτά μπορούν να αντέξουν ριπές από  
πολυβόλο SMT-D-635 του '99 με σφαίρες  
6,17 mm.



Βοτανική

Δεν βλέπω ποιος τρελός θα ήθελε να  
επιτεθεί με όπλα σε μια βιβλιοθήκη

Ιστορία

Μην το λες αγαπητή μου, ρώτα εμένα,  
την ιστορία. Μπορώ να σου αναφέρω  
εκατοντάδες παραδείγματα τέτοιων  
περιπτώσεων, η γνώση που κουβαλάμε  
εμείς τα βιβλία είναι πολύ ισχυρό  
όπλο κι οι στρατοί θέλουν πάντα να  
αφανίζουν τα όπλα του αντιπάλου.

Βοτανική

Ναι καλά παραμύθια της Χαλιμάς, και  
τώρα που είπα παραμύθια, που είναι  
το Παραμύθι;

Το Μέγα Ευρετήριο που σημείωνε πάλι στα χαρτιά του τις  
νέες θέσεις των βιβλίων πετάγεται έντρομο. Καθώς μιλά  
περπατώντας νευρικά πάνω κάτω βλέπουμε τα όσα υπερβολικά  
φαντάζεται για το φίλο του.

Μέγα Ευρετήριο

Δεν είναι εδώ; Εσείς φταίτε που δε  
με αφήσατε να ολοκληρώσω την επιθεώρηση  
μου. Που είναι; Θεέ μου! Οι  
βιβλιοθηκάριοι το ξέχασαν μέσα στις  
κούτες. Τώρα θα είναι στην αποθήκη,  
σε κάποιο άθλιο φορτηγό ή στα σκουπίδια,  
στη χωματερή ή ακόμη χειρότερα στη  
μηχανή πολτοποίησης για να γίνει  
ανακυκλωμένο χαρτί κουζίνας... Θεέ μου.

Ακούγεται φασαρία από παιδιά που μιλούν, φωνάζουν,  
ζωγραφίζουν, παίζουν κλπ.

**ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΣΩΤ. ΜΕΡΑ**

Παιδικά χέρια ζωγραφίζουν μια πριγκίπισσα σε ένα χαρτί A4  
με μαρκαδόρους. Ράφια γεμάτα παραμύθια και παιδικά  
καρτονέ εικονογραφημένα βιβλία που μιλούν το ένα με το  
άλλο.

Το Παραμύθι σε ένα ράφι μιλά με τον Μικρό Πρίγκιπα που φορά κασκόλ και μιλά με γαλλική προφορά.

Παραμύθι

Κι εσύ καινούριος εδώ;

Μικρός Πρίγκιπας

Ω, ναι mon amie καινούριος. Να σου συστηθώ Μικρός Πρίγκιπας του Antoine de Saint Exupery μεταφρασθείς από τα Γαλλικά.

Παραμύθι

Χαίρω πολύ. Παραμύθι με δράκους και πρίγκιπες.

Μικρός Πρίγκιπας

Αγαπητό μου Παραμύθι κοίταξε πόσα παιδιά. Παίζουν, διαβάζουν, ζωγραφίζουν είναι η πιο οργανωμένη παιδική βιβλιοθήκη που έχω βρεθεί.

Παραμύθι

Εγώ πάλι δεν ήμουν ποτέ σε παιδική βιβλιοθήκη.

Μικρός Πρίγκιπας

Que! surprise, τι έκπληξη. Πού ήσουν πριν σε φέρουν εδώ;

Παραμύθι

Με το που τελείωσα την έκδοσή μου βρέθηκα σε ένα βιβλιοπωλείο κι από 'κει σε ένα παιδικό δωμάτιο κι έπειτα εδώ στο τμήμα των Επιστημών.

Μικρός Πρίγκιπας

Στο τμήμα των επιστημών! Μα τι έκανες εκεί mon amie;

Παραμήθι

Φίλους. Έκανα φίλους που τώρα έχασα  
και πρέπει να τους βρω. Άσε είναι  
μεγάλη ιστορία.

Ένας ροζ μαρκαδόρος πέφτει με φόρα στο κεφάλι του Μικρού  
Πρίγκιπα.

Μικρός Πρίγκιπας

Ωπ! Προσοχή. Τα παιδιά τα λατρεύω αλλά  
ώρες – ώρες γίνονται πολύ άγρια. Λοιπόν  
τι έλεγες. Είναι μεγάλη ιστορία. Μ' αρέσουν  
οι μεγάλες ιστορίες. Εγώ να φανταστείς  
όταν ήμουν έξι χρονών είδα μια υπέροχη  
Ζωγραφιά σε ένα βιβλίο για το παρθένο  
δάσος...

#### **ΡΑΦΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΡΑ**

Η Στρατιωτική Ιστορία αναλαμβάνει να ηρεμήσει τα πνεύματα  
κρεμά τα κιάλια που κρατούσε στο λαιμό και πιάνει το  
Ευρετήριο από τον ώμο.

Στρατιωτική Ιστορία 1

-Άς ηρεμήσουμε λίγο. Όπου και να είναι  
θα προσπαθεί να φτάσει σε μας, πρέπει  
κι εμείς να αρχίσουμε την αναζήτηση αν  
είναι κάπου εδώ κοντά οι προσπάθειές  
μας σύντομα θα συναντηθούν.

Το Μέγα Ευρετήριο έχει κιτρινίσει σαν να γέρασε ξαφνικά.  
Μιλά με τρεμάμενη φωνή.

Μέγα Ευρετήριο

Δεν μπορούμε να φύγουμε από δω, οι  
βιβλιοθηκάριοι θα κάνουν άνω κάτω τη  
βιβλιοθήκη και θα μας φέρουν πίσω άρον  
- άρον.

Ο τόμος 1 της Στρατιωτικής Ιστορίας βάζει τα κιάλια στα  
μάτια και κοιτά τα απέναντι ράφια. Ο νεότερος τόμος 2  
κοιτά κι αυτός προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς να βλέπει  
βέβαια τίποτε. Βλέπουμε μασκαρισμένες μέσα από τα κιάλια

τις ταμπέλες των ραφιών της νέας βιβλιοθήκης μέχρι που φτάνουμε στο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.

Στρατιωτική Ιστορία 1

Δεν θα αναλάβουμε εμείς την αναζήτηση.

Θα την αναλάβουν οι ειδικοί.

Στρατιωτική Ιστορία 2

Οι ειδικοί.

Φυσική

Μα τι ψάχνετε εκεί απέναντι;

Στρατιωτική Ιστορία 1

Τι άλλο από το διαμάντι της παγκόσμιας αστυνομικής λογοτεχνίας, τα άπαντα του «Σέρλοκ Χολμς».

Στρατιωτική Ιστορία 2

Του «Σέρλοκ Χολμς»

Ο τόμος με τα άπαντα του Σέρλοκ Χολμς εμφανίζεται ξαφνικά πίσω από τα βιβλία με την φλεγματική του απάθεια, τη σβησμένη κοκάλινη πίπα του στο στόμα, το μεγεθυντικό φακό, μπλοκάκι και πένα ανά χείρας.

Σέρλοκ Χολμς

Εδώ είμαι, μάλλον θα με χρειάζεστε για να εντοπίσω το αγαπημένο σας Παραμύθι που εξαφανίστηκε.

Μέγα Ευρετήριο

(έντρομο) Μα πώς το ξέρετε;

Σέρλοκ Χολμς

κοιτώντας αλλού)

Ω, δεν μπορείτε να τα μαθαίνετε όλα αγαπητοί μου – σε αντίθεση με μένα βέβαια – αυτά είναι μυστικά του επαγγέλματος. Δώστε μου τα απαραίτητα στοιχεία: Ύψος, Πλάτος, Σελίδες, Βιβλιοδεσία, τύπο και βάρος χαρτιού,

ημερομηνία έκδοσης, πνευματικά δικαιώματα, σχέδιο εξωφύλλου, περιεχόμενα. Κι ακόμη πείτε μου, πού το είδατε τελευταία φορά, ποια ήταν τα τελευταία λόγια που ανταλλάξατε, φαινόταν απογοητευμένο από τη ζωή του, μήπως κάποιος καταχθόνιος εχθρός ή κάποιος μυστηριώδης γνώριμος από το παρελθόν του;

Τα βιβλία κοιτούν όλα μαζί το Σέρλοκ με γουρλωμένα μάτια.

#### Φυσική

Νομίζω ότι υπερβάλλετε. Μέσα στη φασαρία του ξεφορτώματος και του μοιράσματος των βιβλίων στα ράφια χάσαμε τον πιο αγαπημένο μας φίλο. Αφήστε τις θεωρίες και τις συνωμοσίες κατά μέρος και βάλτε όλο το αστυνομικό σας δαιμόνιο να τον ανακαλύψετε.

Ο Σέρλοκ γυρίζει την πλάτη και η φωνή του χάνεται καθώς απομακρύνεται συνεχίζοντας να μιλάει μόνος του.

#### Σέρλοκ Χολμς

Μείνετε ήσυχοι αγαπητοί μου, θα δουλέψει για σας η διασημότερη μύτη της Γηραιάς Αλβιόνας, ο σπουδαιότερος ιδιωτικός ντετέκτιβ της υφηλίου, ο εμπειρότερος εξιχνιαστής εγκλημάτων που...

#### **ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΣΩΤ. ΜΕΡΑ**

Το Παραμύθι είναι πάνω σε ένα στρογγυλό τραπέζι και τελειώνει τη διήγηση της ιστορίας του. Βλέπουμε τις πλάτες των μικρών παιδιών που παρακολουθούν αποσβολωμένα τη διήγηση.

#### Παραμύθι

Οι χωρικοί ξαναφύτεψαν με δέντρα το δάσος και έχτισαν πάλι το παλάτι του πρίγκιπα...

Πίσω από την κάσα της πόρτας του παιδικού τμήματος λίγο πιο μακριά από τα παιδιά που ακούν το Παραμήτι ξεπροβάλλει το κεφάλι του Σέρλοκ Χολμς ο οποίος παρατηρεί και σημειώνει στο μπλοκάκι του.

Παραμήτι

...Κι έτσι όλοι οι δράκοι με τον  
Πρίγκιπά τους έζησαν καλά και  
΄μεις καλύτερα.

Τα παιδιά χειροκροτούν. Ο Μικρός Πρίγκιπας στο ράφι του χειροκροτεί κι αυτός το Παραμήτι που επιστρέφει στο ράφι.

Μικρός Πρίγκιπας

Magnifique mon amie. Τέλεια. Πρέπει  
Να παραδεχτώ ότι έχεις ταλέντο.

Παραμήτι

Έχω ξετρελαθεί! Τα παιδιά δεν βαριούνται  
να ακούνε και να ξανακούνε την ιστορία  
μου. Άσε που έχω γνωρίσει ένα σωρό  
νέους φίλους. Παραμήθια, διηγήματα,  
παιδικά μυθιστορήματα όλα χρωματιστά  
γυαλιστερά και χιλιοδιαβασμένα όπως  
θα καταντήσω κι εγώ σε λίγο...

Το Παραμήτι καθαρίζει με το χέρι ένα σημάδι από μαρκαδόρο στο εξώφυλλό του και τινάζει τη σκόνη από πάνω του.

Παραμήτι

Ωραίοι οι νέοι φίλοι. Οι παλιοί  
όμως μου λείπουν πολύ. Με έχει  
φάει η αγωνία να βρω που βρίσκονται  
τι τους συνέβη. Πού τους έχουν  
βάλει. Πρέπει το συντομότερο να το  
σκάσω και να πάω να τους βρω...

Μικρός Πρίγκιπας

Σε καταλαβαίνω απόλυτα καλέ μου  
φίλε. Κι εμένα μου λείπει ο πλανήτης  
μου και το μοναχικό μου τριαντάφυλλο.  
Σου έχω μιλήσει για το τριαντάφυλλο  
μου;

Παραμύθι

Όχι... λοιπόν;

Μικρός Πρίγκιπας

Τέλος πάντων μια άλλη φορά. Τώρα θέλω να σου συστήσω ένα φίλο, νομίζω είναι ότι ακριβώς σου χρειάζεται για να βρεις τους φίλους σου. Α νάτος ... Hercule ... Hercule ...

Ένα χοντρό βιβλίο με κολλημένο μαλλί και στριφτό μουστάκι πλησιάζει τους δύο φίλους. Είναι ο Ηρακλής Πουαρό που μιλά με βαριά βελγική προφορά.

ΠΟΥΑΡΟ

Ω bonjour, συγχωγείστε μου την εκδομική εμφάνιση αλλά μόλις επέστρεψα από μια κγουαζιέγα στο Νείλο. Είναι απόλαυση να σε διαβάζουν πάνω σε ποταμόπλοιο. Ηγακλής Πουαρό ... εσύ φαντάζομαι θα είσαι το Παγαμυθί. Ο Μικγός Πγίγκιπας μου έχει μιλήσει για το πγόβλημά σου...

Παραμύθι

Νομίζετε ότι μπορείτε να βρείτε τους φίλους μου;

Πουαρό

Πγώτα απ' όλα θα ήθελα μεγικές πληγοφογίες.

Ο Πουαρό βγάζει το μπλοκάκι του. Στην άλλη άκρη κοντά στην πόρτα του παιδικού τμήματος ο Σέρλοκ Χολμς παρακολουθεί κρατώντας κι αυτός το μπλοκάκι και το πηγούνι του. Σημειώνει παρατηρώντας εντελώς άσχετα πράγματα. Ένα λεκέ στο έδαφος, ένα σημάδι στον τοίχο κ.α.

Βλέπουμε πάλι τον Πουαρό που έχει τελειώσει με τα στοιχεία που ζητούσε.

Πουαρό

Θα κάνω ότι μπογώ αγαπητό μου  
Παγαμύθι. Αφού είσαι φίλος του  
Μικγού Πγίγκιπα, θα βάλω τα  
δυνατά μου μείνε ήσυχος.

Παραμύθι

Ευχαριστώ πολύ και χάρηκα. Σας  
αφήνω να τα πείτε. Αυτός ο μικρός  
εκεί κάτω ζωγραφίζει πολύ ωραία  
και θέλω πριν φύγει να του παραγγείλω  
ένα τατουάζ.

Το Παραμύθι παίρνει ένα μαρκαδόρο από το πάτωμα και  
απομακρύνεται προς ένα παιδί που ζωγραφίζει καθιστό στη  
μοκέτα.

#### **ΡΑΦΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΡΑ**

Τα βιβλία είναι όλα μαζεμένα σε ένα ράφι και έχουν  
σχηματίσει κύκλο γύρω από τον Σέρλοκ Χολμς που έχει έρθει  
να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των ερευνών του.  
Κρατιούνται το ένα από το άλλο. Άλλα δαγκώνουν τα νύχια  
τους κι ο Σέρλοκ Χολμς ανακοινώνει με την χαρακτηριστική  
του απάθεια.

Σέρλοκ Χολμς

«Παιδικό Τμήμα», αυτό έλεγε η  
ταμπέλα στην αίθουσα όπου συνάντησα  
το Παραμύθι. Απαίσιο τμήμα. Ούτε  
πολυτελή ράφια, ούτε ψηλές  
βιβλιοθήκες ούτε μαρμάρινα αγάλματα.  
Η αίθουσα είναι γεμάτη χαμηλά  
ραφάκια με πολύχρωμα βιβλία, χαμηλά  
τραπεζάκια, μαξιλάρια με άσχετα  
χρώματα πεταμένα από δω και από κει  
και πάνω στο ντυμένο με κόκκινη  
μοκέτα πάτωμα παιδιά μικρά και μεγάλα  
που βασανίζουν βιβλία. Τα ανοίγουν  
τα κλείνουν τα γυρνούν τα διπλώνουν  
τα διαβάζουν τα ξαναδιαβάζουν και τα  
ματαξαναδιαβάζουν. Τα μπερδεύουν, τα  
ανακατεύουν τα πιλατεύουν. Όσο για  
το φίλο σας περνάει τα χειρότερα  
βασανιστήρια στα χέρια των παιδιών.



Μέχρι και στις σελίδες του έχουν  
ζωγραφίσει τα αθεόφοβα, με παστέλ και  
μαρκαδόρους! Φρίκη.

Μέγα Ευρετήριο  
Μα γιατί, γιατί να του το 'κάνουν αυτό;

Σέρλοκ Χολμς  
Στοιχειώδες αγαπητέ μου Ουότσον,  
τα παιδιά είναι βάρβαρα πλάσματα!

Τα βιβλία κοιτάζονται μεταξύ τους.

Μέγα Ευρετήριο  
Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι  
πάω αμέσως τώρα να βρω και να  
φέρω πίσω το φίλο μας.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Μόνος σου δε θα τα καταφέρεις...

Στρατιωτική Ιστορία 2  
Θα 'ρθουμε κι εμείς.

Άτλας Γεωγραφίας  
Θα χρειαστείτε τις γνώσεις μου για  
να μη χαθούμε.

Αστικό δίκαιο  
Και τις δικές μου αν μας πιάσουν...

Λεξικό  
Κι εγώ θα σας μεταφράζω αν συναντήσουμε  
ξένους στη διαδρομή.

Φυσική  
Κι εγώ θα σας βοηθήσω στο ... στα...  
Δηλαδή ... σε ότι χρειαστεί.

Ακούγοντας τη Φυσική ο πρώτος τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας και το Μέγα Ευρετήριο κοιτιούνται με νόημα.

Στρατιωτική Ιστορία 1

Εντάξει λοιπόν. Ως αρχαιότερος αναλαμβάνω την αρχηγία. Ετοιμαστείτε για την επιχείρηση Διάσωσης του Φυλακισμένου Παραμυθιού με κωδικό όνομα Κόκκινη Κλωστή...

Στρατιωτική Ιστορία 2

... δεμένη στην ανέμη...

Τα βιβλία κοιτούν με έκπληξη και απορία το δεύτερο τόμο της Στρατιωτικής Ιστορίας που δεν επανέλαβε λόγια του ανώτερου αδερφού του.

Στρατιωτική Ιστορία 2

... τυλιγμένη.

### **ΡΑΦΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΡΑ**

Δυνατή Μουσική.

Ο 2<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας γεμίζει ένα σακίδιο με τα απαραίτητα. Σάντουιτς, σχοινί, άγκυρα, ελβετικό σουγιά του οποίου δοκιμάζει όλες τις λειτουργίες (ψαλίδι, μαχαίρι, πιρούνι, κουτάλι, ξυράφι, στυλό, καλαμάκι, γκαζάκι, ανοιχτήρι κλπ) φακό, ασύρματο, κιάλια κλπ.

Ο 1<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας δένει μία – μία τις ταλαιπωρημένες του αρβύλες και φορά το κράνος του. Παίρνει δύο καλούμπες ορειβατικό σχοινί μία στον κάθε ώμο.

Το Αστικό Δίκαιο δένει τη γραβάτα του.

Το Μέγα Ευρετήριο βάζει στην τσάντα του τα χαρτιά με τους γνωστούς του, τα γυαλιά της πρεσβυωπίας και τον κατάλογο με τα χρήσιμα τηλέφωνα της βιβλιοθήκης.

Η Φυσική μαζεύει από το αχούρι γραφείο της διάφορα σύνεργα και μπουκαλάκια. Φοράει σκούφο και κασκόλ και παίρνει μαζί το τηλεσκόπιο.

Το Αστικό Δίκαιο τελειώνει το φτιάξιμο της γραβάτας και αρχίζει να χτενίζει τα μαλλιά του.

Ο Άτλας της Γεωγραφίας διαλέγει χάρτες. Τους κοιτά και ανάλογα τι χάρτες είναι ή τους πετάει ή τους βάζει κάτω από τη μασχάλη για να τους πάρει μαζί του στο ταξίδι. Τέλος επιθεωρεί και δοκιμάζει τον εξάντα του αν είναι σε καλή κατάσταση και τον βάζει σε ένα μικρό βαλιτσάκι.

Το Μέγα Ευρετήριο κατεβαίνει έτοιμο στο πάτωμα κάτω από το ράφι της βιβλιοθήκης. Αμέσως μετά η Φυσική, οι δύο τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας κι ο Άτλαντας όλοι με τον εξοπλισμό τους με τελευταίο το αστικό Δίκαιο που αφού έχει τελειώσει με τις γραβάτες και το χτένισμα και έχει βάλει και το αποσμητικό του κατεβαίνει ντυμένο σαν γαμπρός και εισπράττει τα απορημένα βλέμματα των υπολοίπων που έχουν προετοιμαστεί για περιπέτειες και όχι για βραδινή έξοδο.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Θα χρειαστούμε το χάρτη της βιβλιοθήκης.

Άτλας Γεωγραφίας  
Δεν τον έχω.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Και τι είναι όλα αυτά που κουβαλάς;

Ο Άτλας της Γεωγραφίας ανοίγει έναν - έναν και  
επιδεικνύει τους χάρτες του.

Άτλας Γεωγραφίας  
Για να δούμε: Γεωπολιτικός χάρτης της  
Γερμανίας, Χάρτης κατακτήσεων του Μεγάλου  
Αλεξάνδρου, Γεωφυσικός της Σιβηρίας,  
τουριστικός οδηγός της Βαρκελώνης, Έρημος  
Σαχάρα, χάρτης με τις Γκαλερί της Ρώμης,  
χιονοδρομικά κέντρα των Άλπεων και τα  
δρομολόγια του Μετρό της Αθήνας...

Όλοι κοιτούν σαν χαζοί τον Άτλαντα ψάχνοντας να βρουν μια  
λογική στις επιλογές του. Εκείνος κοιτά αμήχανα την  
ομήγυρη και πετά τους χάρτες που κουβαλούσε χαμογελώντας  
επίσης αμήχανα.

Άτλας Γεωγραφίας  
Πάμε μέχρι το γραφείο της υποδοχής  
εδώ απ' έξω. Θα έχουν σίγουρα  
σχεδιαγράμματα του κτιρίου για τους  
επισκέπτες της βιβλιοθήκης.

Περπατούν σιγά - σιγά μέχρι την πόρτα που οδηγεί στην  
υποδοχή. Ακούν βήματα. Είναι μια βιβλιοθηκάριος.  
Κρύβονται πίσω από μια γλάστρα. Βλέπουμε τα τακούνια της  
βιβλιοθηκάριου που κοντοστέκονται μπροστά στη γλάστρα.

BIBΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ  
Μμμμ. Ωραίο άρωμα...

Τα βιβλία κοιτούν τσαντισμένα το Αστικό Δίκαιο που βάζει  
σε κίνδυνο την αποστολή με τα παρφουμαρίσματά του!

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Πάμε ... Προχωράτε

Γωνία - γωνία για να κρύβονται περνούν ακροπατητί  
διάφορα δωμάτια της καινούριας βιβλιοθήκης. Φτάνουν.  
Κοιτούν ψηλά στο γκισέ που φαντάζει σαν ουρανοξύστης από  
το ύψος.

Μέγα Ευρετήριο  
Ο ένας στους ώμους του άλλου και  
γρήγορα.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Συγνώμη ποιος διατάζει εδώ πέρα; Ε;

Τα βιβλία σταματούν για μια στιγμή.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Ο ένας στους ώμους του άλλου και  
γρήγορα.

Ανεβαίνουν ο ένας στους ώμους του άλλου με πρώτο τον 1<sup>ο</sup>  
μπρατσωμένο τόμο της Στρατιωτικής Ιστορίας και τελευταίο  
τον Άτλαντα.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Βλέπεις τα προσπεκτους;

Άτλας Γεωγραφίας  
Ψάχνω...

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Γρήγορα δεν αντέχω άλλο να κάνω τον  
Άτλα της μυθολογίας, άλλος έχει το  
όνομα και άλλος τη χάρη.

Ο Άτλας εντοπίζει μια στοίβα προσπεκτους ψηλή όσο και η  
βιβλιοσκάλα που έχουν φτιάξει τα βιβλία.

Άτλας Γεωγραφίας

Τα βρήκα...

Απλώνει το χέρι και πιάνει το πιο κάτω προσπέκτους της στοίβας γκρεμίζοντάς την, την ώρα που ο 1<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας παραπατά κι αυτός και ρίχνει τους συντρόφους του. Όλοι σηκώνονται από το σωρό με τα πεσμένα προσπέκτους και βιβλία. Ο Άτλας της Γεωγραφίας σαν να μην έχει συμβεί τίποτε παίρνει στα χέρια του το χάρτη, τον κοιτά, τον στρίβει ενενήντα μοίρες, τον ξαναστρίβει, τον ξανακοιτά.

Άτλας Γεωγραφίας

Θα χρειαστούμε μια πυξίδα για να Προσανατολίσουμε το χάρτη.

Στρατιωτική Ιστορία 1

(στον αδερφό του) Πυξίδα!!!

Ο 2<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας βγάζει από την τσάντα ένα – ένα διάφορα ετερόκλητα και ως επί το πλείστον άχρηστα για την αποστολή αντικείμενα. Μια κούπα, μπλοκάκι, ένα αρκουδάκι, μαρκαδόρους, καρφίτσες, σάντουιτς, σουγιά, σαπούνι, κουτάλι, σέικερ, τράπουλα, ανεμιστηράκι κι ένα πλαστικό πιστόλι, τελευταίο, του οποίου τραβώντας τη σκανδάλη βγαίνει η χαρακτηριστική ταμπελίτσα bang!

Στρατιωτική Ιστορία 2

Εεε. Δεν έφερα...

Φυσική

Αφήστε εμένα. Χρειαζόμαστε την κούπα.

(παίρνει την κούπα)

Τις καρφίτσες και το σουγιά...

(παίρνει τις καρφίτσες και το σουγιά)

Λίγο νερό.

(Παίρνει από το παγούρι του ευρετηρίου)

Και ένα κομματάκι χαρτί.

(κόβει από τις πίσω σελίδες της).

Άουτς!

Η Φυσική γεμίζει την κούπα με νερό, τρίβει την άκρη της καρφίτσας με το σουγιά για να τη μαγνητίσει, την ακουμπά πάνω στο χαρτί κι έπειτα το χαρτί στο νερό. Μόλις η καρφίτσα ισορροπεί βγάζει το χαρτάκι κι η καρφίτσα περιστρέφεται μέχρι να δείξει το Βορρά.

Φυσική

Ιδού! Δε σας είπα ότι θα σας φανώ  
χρήσιμη;

Ο Άτλας της γεωγραφίας προσανατολίζει το χάρτη.

Άτλας Γεωγραφίας

Λοιπόν για να δούμε είμαστε εδώ τμήμα  
Λογοτεχνίας, Κυλικείο, τουαλέτες...  
μμ... Νάτο "Παιδικό Τμήμα" προχωρούμε  
αριστερά, μετά δεξιά και δεξιά και  
αριστερά και μετά πάλι αριστερά και  
ευθεία στο τμήμα περιοδικών και μετά  
μια σκάλα επάνω και ευθεία μέχρι την  
πόρτα και μετά δεξιά...

Στρατιωτική Ιστορία 1

Αποκλείεται να τα θυμόμαστε όλα αυτά,  
πάρε το προσπέκτους μαζί σου και φύγαμε...

Ξεκινούν με τον Άτλα της Γεωγραφίας να οδηγεί την πομπή.

### **ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΡΑΦΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΝΥΧΤΑ**

Το Παρανούθι και ο Μικρός Πρίγκιπας στο πολύχρωμό τους  
ράφι. Δίπλα ο Ηρακλής Πουαρό.

Πουαρό

Μην το ξεχάσεις, 1<sup>ος</sup> όγος, διάδρομος  
Δύο, γάφι 12. Γάφι 12

Παρανούθι

Ευχαριστώ πολύ. Σας είμαι ευγνώμων

Πουαρό

Ω δεν κάνει τίποτε ... μόνο μην ξεχάσεις  
Γάφι 12...

Ο Πουαρό απομακρύνεται μουρμουρίζοντας στον εαυτό του

Πουαρό

Δώδεκα, δώδεκα, δώδεκα...

Μικρός Πρίγκιπας

Λοιπόν, τι σκέπτεσαι να κάνεις;

Παραμύθι

Απόψε, μόλις ακούσω τη φωνή της  
βιβλιοθηκάρου «αγαπητοί επισκέπτες»  
θα περιμένω να περάσει μια ώρα ακόμη  
ώστε να έχουν φύγει όλοι και  
θα φύγω. Θέλω όμως μια χάρη από σένα  
φίλε...

Μικρός Πρίγκιπας

(φτιάχνοντας το κασκόλ του)  
Και βέβαια mon amie...

Παραμύθι

Αν αργήσω ή χαθώ στη διαδρομή  
να με αντικαταστήσεις αύριο που  
θα έρθουν τα παιδιά...

Μικρός Πρίγκιπας

Καλά. Θα τους απασχολήσω με μια  
δική μου ιστορία από άλλους πλανήτες.  
Αλλά θέλω κι εγώ μια χάρη.

Παραμύθι

Ακούω...

Μικρός Πρίγκιπας

Dessin moi un mouton.



Παραμύθι

Πώς;

Μικρός Πρίγκιπας

Dessin moi un mouton...

...Ζωγράφισέ μου ένα πρόβατο

Το Παραμύθι κάνει μια γκριμάτσα σαν μην πολυκαταλαβαίνει τις παραξενιές του φίλου του. Ο Μικρός Πρίγκιπας του δίνει ένα μαρκαδόρο κι ένα χαρτί. Το Παραμύθι παίρνει το μαρκαδόρο και το χαρτί, σκέπτεται λίγο κι ύστερα ζωγραφίζει ένα κουτί με τρύπες.

Παραμύθι

Ορίστε. Αυτό είναι το κουτί του το πρόβατο που ζήτησες είναι μέσα

Μικρός Πρίγκιπας

Ω! Είναι τέλειο, ακριβώς όπως το ήθελα, κοίτα ... κοιμήθηκε ...

Παραμύθι

Χαίρομαι που σου αρέσει. Και τώρα αντίο...

Μικρός Πρίγκιπας

Adieu dit le renard... Αντίο είπε η Αλεπού...

#### **ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ**

Εκφωνήτρια Βιβλιοθήκης (Ο.Σ.)

Πληροφορούμε τους Κυρίους επισκέπτες ότι η βιβλιοθήκη σε πέντε λεπτά θα κλείσει. Ευχαριστούμε και καλό σας βράδυ...

Ο Άτλας της Γεωγραφίας κοιτά το χάρτη. Όλα τα βιβλία περιμένουν με αγωνία το πόρισμα της μελέτης. Ο Άτλαντας γυρίζει το χάρτη. Τον ξαναγυρίζει, το ξαναγυρίζει.

Άτλας τη Γεωγραφίας  
(μουρμουρίζοντας)  
Πήγαμε δεξιά, μετά αριστερά, μετά δεξιά  
και δεξιά μμμ.  
Ωραία. Χαθήκαμε. Απλούστατα.

Γκριμάτσες αποδοκίμασίας απ' όλα τα βιβλία. Το Λεξικό  
κοιτά την ταμπέλα που γράφει τμήμα ξένης λογοτεχνίας.

Λεξικό  
Δεν χάνουμε τίποτε να ρωτήσουμε.

Το Λεξικό μπαίνει στο τμήμα και συναντά το μεγάλο  
δερματόδετο παππού Δον Κιχώτη πάνω στο άλογό του να  
περιπολεί το τμήμα ξένης λογοτεχνίας αναζητώντας  
περιπέτειες.

Δον Κιχώτης  
Quien es usted;  
(Εσείς ποιος είστε;)

Λεξικό  
Hola señor caballero sabe usted  
donde esta el departamento  
de literatura infantil;  
(Γεια σας κύριε ιππότη. Γνωρίζετε  
που βρίσκεται το τμήμα παιδικής  
λογοτεχνίας;)

Δον Κιχώτης  
A ver, (για να δούμε)...  
...θα σας πω υπό έναν όρο.

Λεξικό  
Ακούω...

Δον Κιχώτης  
Θα παραδεχθείτε ότι η Δουλτσινέα  
απ' το Τομπόσο είναι η ωραιότερη  
Δεσποσύνη τούτης της βιβλιοθήκης  
πιο όμορφη από ανοιξιάτικο μπουμπούκι  
πιο αγνή κι απ' το νερό της πηγής  
πιο...

Όλα τα βιβλία της επιχείρησης Κόκκινη Κλωστή περιμένουν απ' έξω με αγωνία. Το Λεξικό βγαίνει από το τμήμα ξένης λογοτεχνίας με ένα τεράστιο χαμόγελο.

#### Λεξικό

Ευθεία, δεξιά κι επάνω τις σκάλες.

Εισπράττει τις επιδοκίμασιες όλων. Ξεκινούν και φτάνουν στη σκάλα στο τέρμα της οποίας βρίσκεται μια κλειστή πόρτα.

#### Στρατιωτική Ιστορία 1

Περιμένετε εδώ...

Οι δύο τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας αναλαμβάνουν δουλειά. Φορούν εξοπλισμό αναρρίχησης ξετυλίγουν τα σχοινιά κι ο ένας με τη βοήθεια του άλλου αναρριχώνται στη σκάλα. Φτάνουν μπροστά στην πόρτα.

Ο 1<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας παίρνει την τσάντα του μικρού του αδερφού για να βγάλει μια άγκυρα. Βάζει το χέρι του στην τσάντα βγάζει ένα αρκουδάκι, αγριοκοιτάζει το αδερφό του που ντρέπεται και βρίσκει την άγκυρα. Την δένει στο σχοινί κι ετοιμάζεται να την πετάξει όταν στο διάδρομο ακούν βήματα.

Όλα τα βιβλία μαζί με τους τόμους της Στρατιωτικής ιστορίας κοιτούν έντρομα ένα ζευγάρι πόδια βιβλιοθηκάριου που έρχονται προς το μέρος τους.

Το Αστικό Δίκαιο δείχνει στους φίλους του να σωπάσουν και με ένα νεύμα τους αποχαιρετά. Μπαίνει μπροστά στα πόδια του βιβλιοθηκάριου κι αυτός σκοντάφτει, σκύβει και παίρνει το βιβλίο στα χέρια του.

#### ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Αστικό δίκαιο; Που στο καλό βρέθηκε  
εδώ;

Κάνει μεταβολή και γυρίζει για να βάλει το βιβλίο στη θέση του. Όλοι έχουν μείνει αποσβολωμένοι να κοιτούν το φίλο τους που απομακρύνεται στα χέρια του βιβλιοθηκάριου.

Στρατιωτική Ιστορία  
Ας μη χάνουμε χρόνο. Ένα ... δύο  
... τρία.

Ο 1<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας πετά την άγκυρα που τυλίγεται στη μπετούγια. Και οι δύο τόμοι μαζί κρέμονται από το σχοινί προσπαθώντας να ανοίξουν την πόρτα.

#### **ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΡΑΦΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΝΥΧΤΑ**

Το Παραμύθι μασουλάει νευρικά το μαρκαδόρο που του έδωσε ο Μικρός Πρίγκιπας και κοιτά επίμονα το ρολόι τοίχου με τα στρουμφάκια που δείχνει δέκα παρά πέντε.

#### **ΣΚΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΥΧΤΑ**

Οι δύο τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας κρέμονται από το σχοινί. Η μπετούγια της πόρτας δεν έχει κατέβει καθόλου. Κοιτούν τη μπετούγια με περιέργεια.

Τα βιβλία κοιτάζουν κι αυτά. Οι δύο τόμοι ξαναδοκιμάζουν.

Στρατιωτική Ιστορία  
Ένα ... δύο... τρία.

Πάλι τζίφος, η μπετούγια δεν κουνιέται.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
Είναι κλειστά. Πριν από λίγο κλείδωσε  
ο βιβλιοθηκάριος. Θα ξανανοίξει το πρωί.

Τα βιβλία κοιτούν το Περιοδικό που ξεφύτρωσε από το τμήμα Περιοδικού Τύπου λίγο πιο δίπλα.

Περιοδικό

Με λένε Λογοτεχνική Επιθεώρηση και σαν πρόεδρος των περιοδικών της βιβλιοθήκης σας καλώ να διανυκτερεύσετε στο δικό μας τμήμα.

Τα βιβλία κοιτάζονται μεταξύ τους.

Μέγα Ευρετήριο

Νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη ιδέα. Κατεβείτε παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτε που μπορούμε να κάνουμε ως αύριο το πρωί.

Οι τόμοι της Στρατιωτικής Ιστορίας μαζεύουν τα σύνεργα και κατεβαίνουν τις σκάλες. Μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία ακολουθούν το περιοδικό ως το τμήμα περιοδικών.

Φυσική

(καθώς περπατούν)

Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μας προσκαλέσετε...

Περιοδικό

Νιώστε σαν το σπίτι σας. Άλλωστε εμείς τα περιοδικά σας θαυμάζουμε πολύ, εσάς οι άνθρωποι θα σας διαβάζουν για πάντα ενώ εμείς είμαστε στην επικαιρότητα μόνο για ένα μήνα, μέχρι να βγει το καινούριο μας τεύχος, μετά κλαύτα Χαράλαμπε. Αλλά μη νομίζετε, κάθε χρόνο μαζευόμαστε και φτιάχνουμε πολλά περιοδικά μαζί ένα βιβλίο που το λέμε τόμο, έτσι για να μη νιώθουμε μοναξιά. Εδώ είμαστε...

Τα βιβλία ανεβαίνουν σε ένα ράφι με πολλά περιοδικά. Ακούγονται πάλι ανθρώπινα βήματα.

Περιοδικό

Μόνο κρυφτείτε πίσω από ένα περιοδικό  
ο καθένας μέχρι να περάσει ο  
υπάλληλος να μας κλειδώσει. Μετά δεν  
θα κινδυνεύουμε καθόλου.

Κάθε βιβλίο κρύβεται πίσω από όποιο περιοδικό βρει  
μπροστά του. Όλα παίρνουν από κάποιο επιστημονικό  
περιοδικό ενώ ο 1<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας  
κρύβεται χωρίς να το συνειδητοποιήσει πίσω από ένα  
cosmopolitan με προκλητικό εξώφυλλο.

Ακούγονται βήματα που πλησιάζουν. Φώτα σβήνουν. Κλειδιά  
που κλειδώνουν το τμήμα Περιοδικού Τύπου και έπειτα πάλι  
βήματα που απομακρύνονται.

Τα βιβλία βγαίνουν από τις κρυψώνες τους και μαζί με τα  
περιοδικά που τα κάλυπταν γελούν με τον 1<sup>ο</sup> τόμο της  
Στρατιωτικής Ιστορίας. Εκείνος δεν καταλαβαίνει στην  
αρχή, μετά κοιτά το περιοδικό του και αγριοκοιτάζει τον  
αδερφό του που γελά κι αυτός. Δίνει διαταγές και τα γέλια  
κόβονται:

Στρατιωτική Ιστορία 1

Καλώς λοιπόν. Θα κατασκηνώσουμε εδώ  
για το βράδυ.

Το Περιοδικό ακούει τη Στρατιωτική Ιστορία και με ένα  
σφύριγμά του τα περιοδικά ανοίγουν τα μεγάλα τους  
εξώφυλλα και στέκονται πάνω στο ράφι φτιάχνοντας  
τριγωνικά αντίσκηνα για να διανυκτερεύσουν οι φίλοι τους.

**ΣΚΑΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

Από τη χαραμάδα της κλειστής πόρτας που δεν μπορούσαν  
πρωτύτερα να περάσουν τα βιβλία, περνά το Παραμύθι. Κοιτά  
δεξιά κι αριστερά σαν δραπέτης και κατεβαίνει σιγά – σιγά  
τα σκαλιά.

Παραμύθι

(Ψιθυρίζει στον εαυτό του)  
Ψυχραιμία. Θα ζήσουν αυτοί καλά  
κι εμείς καλύτερα...

Περνά έξω από την κλειστή πόρτα του τμήματος Περιοδικού Τύπου. Η κάμερα μπαίνει από τη χαραμάδα της πόρτας και φτάνει μέχρι το ράφι που είναι τα βιβλία.

**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΡΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. ΝΥΧΤΑ**

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Σκοπιές για το βράδυ: ...

Τα βιβλία δυσανασχετούν.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Ατλαντας της Γεωγραφίας 12-2, Φυσική  
2-4, Λεξικό 4-6 και Μέγα Ευρετήριο 6-8  
και στις οχτώ να μας ξυπνήσεις όλους.  
Καληνύχτα τώρα. ΚΑΑΑΑΤΑΚΛΙΣΙΣ

Η Στρατιωτική Ιστορία 2 βγάζει μια τρομπέτα από το σακίδιο και σαλπίζει σιωπητήριο. Τα βιβλία εκτός από τον Άτλαντα που έχει σκοπιά χώνονται κάτω από τα περιοδικοαντίσκηνα και αποκοιμούνται.

**ΕΝΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. ΜΕΡΑ.**

Το Παραμύθι τρέχει και σταματά να ξαποστάσει λίγο. Δεν έχει συνειδητοποιήσει όμως ότι σταμάτησε ανάμεσα σε δύο πόδια. Το συνειδητοποιεί όταν ακούει τον βιβλιοθηκάριο να μιλάει.

Βιβλιοθηκάριος  
Τί είναι αυτό σήμερα. Το Αστικό Δίκαιο  
στο πάτωμα έξω από τα περιοδικά και τώρα  
ένα παιδικό Παραμύθι στο διάδρομο.

Τώρα φαίνονται καθαρά και τα πόδια του βιβλιοθηκάριου. Ένα χέρι πιάνει το απογοητευμένο για την αποτυχία του εγχειρήματος Παραμύθι.

Βιβλιοθηκάριος  
Άλλο και τούτο. Να δω τι άλλο θα βρω στο  
πάτωμα.

**ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ. ΡΑΦΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.**

Μέγα Ευρετήριο  
Άτλας της Γεωγραφίας ...

Άτλας Γεωγραφίας  
Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο  
Ιστορία ...

Ιστορία  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Αστρονομία ...

Αστρονομία  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Στρατιωτική ιστορία...

Στρατιωτική Ιστορία 1  
(Δυνατά) Παρόν ...

Στρατιωτική Ιστορία 2  
(Δυνατά) Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο  
Φυσική ...

Φυσική  
Παρούσα ...



Μέγα Ευρετήριο  
Παραμύθι με δράκους και πρίγκιπες ...

Παραμύθι  
Απόν...

Μέγα Ευρετήριο  
Ποιος φώναξε απόν;

Παραμύθι  
Εγώ το παραμύθι. Είμαι Απόν. Έφυγα.  
Την έκανα. Το έσκασα. Χα χα χα. Όχι που  
θα μείνω μαζί σας να με κοροϊδεύετε, είστε  
θεότρελοι, ή μήπως δε θυμάμαι τη φυλακή  
που με κλείσατε, την άδικη δίκη που με  
καταδίκασε. Απόν! Καλύτερα απόν παρά παρόν  
στο τρελό σας ράφι...

Το Παραμύθι κάνει να φύγει και το Μέγα Ευρετήριο τρέχει  
να το προλάβει.

Μέγα Ευρετήριο  
Όχι, όχι λάθος, λάθος κάναμε, μη φεύγεις...  
σε παρακαλώ μη φεύγεις... ήταν λάθος ...  
κάναμε λάθος...

#### **ΡΑΦΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕΡΑ.**

Το Μέγα Ευρετήριο έχει αποκοιμηθεί στη σκοπιά του και  
ξυπνά απότομα από τον 1<sup>ο</sup> Τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Λάθος έκανες εσύ που κοιμήθηκες, η ώρα  
έχει πάει 12 και σύ κοιμάσαι και βλέπεις  
όνειρα.

Όλοι έχουν ξυπνήσει και ετοιμάζονται.

Μέγα Ευρετήριο  
Είδα ένα πολύ άσχημο εφιάλτη, είδα το  
Παραμύθι να μου λέει ότι...

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Σιγά να μην ασχολούμαστε με όνειρα και  
εφιάλτες, καλά και δεν πήραμε και τον  
Ονειροκρίτη μαζί μας στην ομάδα.

Όλοι γελούν με το αστείο εκτός από τη Φυσική

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Εμπρός ετοιμαστείτε να φύγουμε. Χάσαμε  
τέσσερις ώρες και το παιδικό τμήμα θα  
έχει γεμίσει ήδη με παιδιά.

Στρατιωτική Ιστορία 2  
...Παιδιά.

#### **ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.**

Βλέπουμε τις πλάτες των παιδιών που παρακολουθούν το Παραμύθι πάνω σε ένα χαμηλό τραπέζι να δίνει παράσταση ενώ παράλληλα διηγείται την ιστορία του. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης είναι αντικείμενα από τη βιβλιοθήκη. Μαρκαδόροι για το δόρυ του ιππότη, στολές από χαρτί και σελοτέιπ, χαρτί κουζίνας για αυλαία και πολλά βιβλία το ένα πάνω στο άλλο για παλκοσένικο. Το άλογο του ιππότη είναι φτιαγμένο από πολύχρωμα ξύλινα τουβλάκια όχι πολύ καλά τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο.

Παραμύθι  
Κι έτσι ο ιππότης του Παραμυθιού  
μας, δηλαδή εγώ, καβάλησε το άλογο  
του...  
(ανεβαίνει στο άλογο)  
και ξεκίνησε για νέες περιπέτειες...

Το Παραμύθι γκρεμίζεται επεισοδιακά από το άλογο μαζί με τα τουβλάκια και όλα τα παιδιά ξεσπούν σε γέλια. Σηκώνεται και ξεσκονίζεται.

Παραμύθι  
Και ζήσαν αυτοί καλά, και μείς;

Παιδιά  
Καλύυυυυτεραααααα...

Τα παιδιά ξεσπούν σε χειροκροτήματα και το Παραμύθι υποκλίνεται ευτυχισμένο ενώ ο Μικρός Πρίγκιπας που κρυβόταν πίσω από το αυτοσχέδιο παλκοσένικο λασκάρει ένα σπάγγο και το χαρτί κουζίνας ξετυλίγεται κλείνοντας την αυλαία.

Παραμύθι  
Για να δούμε τώρα ποιος θα ζωγραφίσει τον ιππότη, δηλαδή εμένα, καλύτερα από όλους.

Ετοιμάζεται να μοιράσει μαρκαδόρους αλλά όλα τα παιδιά πέφτουν πάνω στο Παραμύθι, το παίρνουν στα χέρια κι αρχίζουν να το πετούν στον αέρα. Αυτό ξεκαρδίζεται στα γέλια.

Απομακρυνόμαστε από το Παραμύθι και ακολουθούμε τις παιδικές ζωγραφιές που είναι κολλημένες στους τοίχους με σκηνές από την ιστορία του Παραμυθιού. Ο Μικρός Πρίγκιπας κολλάει την τελευταία ζωγραφιά με σελοτέιπ. Φτάνουμε στην πόρτα και βλέπουμε τα γουρλωμένα μάτια από την ομάδα των βιβλίων που δεν πιστεύουν στα μάτια τους.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Είναι...

Φυσική  
Είναι ευτυχισμένο...

Στρατιωτική Ιστορία  
...Ευτυχισμένο...

Μέγα Ευρετήριο  
Το είδα εγώ το όνειρο... το είδα.

Ο Μικρός Πρίγκιπας έχει ακούσει τα μουρμουρητά και πλησιάζει την άκρη της πόρτας κρυφακούγωντας.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Ο Σέρλοκ πρέπει να έκανε λάθος.

Αστικό Δίκαιο  
Errare humanum est.

Μέγα ευρετήριο  
Όχι ... εμείς κάναμε λάθος. Πώς να  
είναι μαζί μας ευτυχισμένο έτσι που  
του φερθήκαμε;

Η Φυσική κοιτά ακόμη το Παραμύθι. Ο Άτλας της γεωγραφίας  
ξεδιπλώνει το χάρτη του και αρχίζει να τον γυρίζει γύρω –  
γύρω μην μπορώντας να προσανατολιστεί όπως πάντα.

Άτλας Γεωγραφίας  
Ωρα να πηγαίνουμε.

Αστικό Δίκαιο  
Acta est fabula

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Μην ψάχνεις τους χάρτες σου Άτλαντα.  
Δεν χρειάζεται να χολοσκάς. Η μυστική  
μας επιχείρηση απέτυχε ή μάλλον έλαβε  
τέλος.

Στρατιωτική Ιστορία 2  
... τέλος.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
Για την επιστροφή θα πάρουμε ταξί.

Στρατιωτική Ιστορία 2  
...Ταξί (σκέφτεται λίγο)...ταξί!!!

Ο 1<sup>ος</sup> τόμος της Στρατιωτικής Ιστορίας διατάζει με νεύματα  
τον αδερφό του και μαζί βάζουν το ένα βιβλίο πάνω στο

άλλο. Τελευταία έρχεται η Φυσική που ακόμη κοιτούσε το Παραμύθι. Σκουπίζει ένα δάκρυ για να μην τη δουν. Τέλος οι δύο τόμοι ανεβαίνουν κι αυτοί στη στοίβα των ξαπλωμένων βιβλίων.

Ο Μικρός Πρίγκιπας που έχει καταλάβει τι συμβαίνει τυλίγει το κασκόλ του που έχει χαλαρώσει και σφυρίζει συνθηματικά στο Παραμύθι.

Από το βάθος του διαδρόμου ακούμε βήματα. Τα πόδια μιας βιβλιοθηκάρου σκοντάφτουν πάνω στη στοίβα με τα βιβλία.

Στρατιωτική Ιστορία 1  
(Ψιθυριστά) Το ταξί...

Βιβλιοθηκάριος  
Για όνομα του Θεού. Τι είναι τούτα  
Εδώ. Καλά και δεν τα είδε η διευθύντρια.

Βάζει τα βιβλία προσεκτικά σε ένα καλάθι και τα μεταφέρει όλη τη διαδρομή πίσω στη θέση τους. Στη διαδρομή όλα είναι ξαπλωμένα στο καλάθι εκτός από την Φυσική που γαντζωμένη στην «κουπαστή» του καλαθιού κοιτά τα βιβλία από τα διάφορα τμήματα της βιβλιοθήκης και αναπολεί τις στιγμές που πέρασε με το Παραμύθι μέσα στο κουτί. Τραγούδι 1.

#### **ΤΡΑΓΟΥΔΙ «Είναι παράθυρο»**

*Γυρίζει της γιαγιάς η κόκκινη κλωστή  
Παλεύουν το κουκί με το ρεβίθι  
Παράθυρο σε ότι ζήσαμε κι ότι θα ζήσουμε μαζί  
Είναι παράθυρο, το Παραμύθι*

*Στα μάτια σου διαβάζω ιστορίες παλιές  
Και στα χρωματιστά σου φύλλα παραμύθια  
Μύθοι, μικρά ψέματα κι υπερβολές  
Με ταξιδεύουν μέχρι την αλήθεια*

*Γυρίζει της γιαγιάς η κόκκινη κλωστή  
Παλεύουν το κουκί με το ρεβίθι  
Παράθυρο σε ότι ζήσαμε κι ότι θα ζήσουμε μαζί  
Είναι παράθυρο, το Παραμύθι*

*Χρώματα γίνονται οι λέξεις σου  
Και ζωγραφίζουνε τα πρωινά μου*

*Κι οι εικόνες σου, τραγούδια μαγικά  
Που τις νύχτες γεμίζουν τα όνειρά μου*

*Γυρίζει της γιαγιάς η κόκκινη κλωστή  
Παλεύουν το κουκί με το ρεβίθι  
Παράθυρο σε ότι ζήσαμε κι ότι θα ζήσουμε μαζί  
Είναι παράθυρο, το Παραμύθι*

Καθώς το τραγούδι τελειώνει βλέπουμε κάτω από το καλάθι το Παραμύθι γαντζωμένο να ταξιδεύει και αυτό κρυφά με τους φίλους του προς τα ράφια τους.

### **ΡΑΦΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

Η βιβλιοθηκάριος αφήνει το καλάθι δίπλα στο ράφι των βιβλίων και φεύγει. Εκείνα σηκώνονται για να πάει το καθένα στη θέση του. Επικρατεί παράξενη ησυχία στα ράφια των επιστημών. Κανείς δεν είναι εκεί να τους υποδεχτεί.

Από το τελευταίο ράφι ακούγεται η φωνή του Παραμυθιού.

Παραμύθι  
Έκπληξηξηξηξηξη...

Η ομάδα της αποτυχημένης επιχείρησης κοιτά αποσβολωμένη το Παραμύθι και γύρω του τα υπόλοιπα βιβλία της βιβλιοθήκης των επιστημών.

Στρατιωτική Ιστορία 2  
Μα εμείς είχαμε πάει για να σε ...

Στρατιωτική Ιστορία 1  
(προλαβαίνοντας τον αδερφό του)  
...Να σεργιανίσουμε... είχαμε πάει να σεργιανίσουμε, βόλτα δηλαδή.

Παραμύθι  
Ωραία! Εγώ σας ψάχνω γιατί νόμιζα  
ότι θα ανησυχούσατε και σεις  
βολτάρετε;

Όλοι τρέχουν να το αγκαλιάσουν εκτός από τη Φυσική που περιμένει ντροπαλά να πάει το Παραμύθι κοντά της και το Αστικό Δίκαιο που μετά την έκπληξη πέφτει λιπόθυμο σηκώνοντας σκόνη.

Παραμύθι

Που να σας τα λέω, το παιδικό τμήμα είναι γεμάτο παιδιά που διψούν για ιστορίες και παραμύθια. Δεν χορταίνουν να ακούν. Λέω, λέω, λέω και 'κείνα ακούν, γελούν, σχολιάζουν, ζωγραφίζουν και φτιάχνουν μέχρι και δικά τους παραμύθια. Η αλήθεια όμως είναι ότι μου λείψατε και το έσκασα για να έρθω να σας δω. Το Σαββατοκύριακο η βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή και σκέφτηκα να έρθω να μείνω μαζί σας. Εκτός κι αν δε με θέλετε πια;

Τα βιβλία ξεσπούν όλα σε ζητωκραυγές. Το Αστικό Δίκαιο σηκώνεται βλέπει το Παραμύθι και ξαναλιποθυμά.

Μέγα Ευρετήριο

Δεν μας είπες όμως πως έφτασες μέχρι εδώ. (υποκρινόμενο) Εμάς δεν μας πέρασε από το μυαλό να απομακρυνθούμε από το ράφι ξέρεις ... είναι πολύ επικίνδυνο.

Παραμύθι

Θα έκανα οτιδήποτε για τους καλούς μου φίλους όπως κι αυτοί για μένα. Αλλά δεν ήταν δα και τόσο δύσκολο ... πήρα ταξί!

Όλα τα βιβλία σκάνε στα γέλια με την αποκάλυψη εκτός από το δεύτερο τόμο της Στρατιωτικής Ιστορίας που γελά αμήχανα γιατί δεν κατάλαβε...

Στρατιωτική Ιστορία 2

...ταξί;...

Παραμύθι

Αφήστε που έχουμε και δουλειά και δεν έχω ώρα για χάσιμο, δεν έχω δει καλύτερους παραμυθάδες από σας και έχω ένα σαββατοκύριακο να σας ξεζουμίσω. Έχω

στερέψει πια και τα παιδιά θέλουν όλο και καινούριες ιστορίες. Πρέπει να μου μάθετε καινούρια μέρη, ζώα και φυτά λίμνες, δάση, ποτάμια, μάχες, στρατούς και περιπέτειες, όσο έχω φίλους σ' αυτό το ράφι δεν πρόκειται να στερέψω ποτέ από ιδέες και ιστορίες...

Η Φυσική που νομίζει ότι την έχουν ξεχάσει πετάγεται:

Φυσική

Ωστε γύρισες μόνο για καινούριες ιδέες;

Αντί για απάντηση το Παραμύθι ανοίγει το εξώφυλλό του και δείχνει το τατουάζ που έβαλε το μικρό παιδί να του κάνει με μαρκαδόρο στην πρώτη του σελίδα. Είναι το σύμβολο του ατόμου και από κάτω γράφει  $\Pi + \Phi = \dots mc^2$ .

Η Φυσική και το Παραμύθι φιλιούνται και τα βιβλία αρχίζουν όλα μαζί να τραγουδούν (στο ίδιο τραγούδι συμμετέχουν και βιβλία από άλλα τμήματα της βιβλιοθήκης):

## **ΤΡΑΓΟΥΔΙ 2**

Άνοιξε βιβλία τέχνης  
Βιβλία ποίησης, βιβλία λογιστικής  
Παρτιτούρες βιβλία χημείας, φυσικής  
Ή ακόμη του μπακάλη το κιτάπι  
Θα βρεις λόγια, αριθμούς ή νότες μουσικής  
Μα στο βιβλίο της ζωής  
Μια λέξη μόνο: Αγάπη.

Άνοιξε Παραμύθια της γιαγιάς  
Τσελεμεντέδες και βιβλία κηπουρικά  
Οδηγούς δρόμων, Λεξικά για γαλλικά  
Ή της Αρχαίας Ιστορίας τα βιβλία  
Θα βρεις φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια παιδικά  
Μα στο βιβλίο της ζωής  
Γράφει μόνο: Φιλία.

Βλέπουμε τα πόδια μιας βιβλιοθηκάρου που περπατά. Τα βιβλία μόλις την ακούν σταματούν όπου είναι και γίνονται πάλι άψυχα βιβλία πέφτοντας ξερά και κόβοντας απότομα το τραγούδι. Η μουσική συνεχίζεται στους τίτλους τέλους.



**ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ (γραμμένοι σε σελίδες βιβλίου που  
ξεφυλλίζεται)**

**ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΦΟΝΤΟ**

Λέει τη λέξη ΤΕΛΟΣ σε διάφορες γλώσσες προτρέποντας με  
τρόπο τους θεατές να φύγουν επιτέλους από την αίθουσα.

Λεξικό

Τέλος  
Fin  
End  
Πάπαλα  
Μας τελείωσε  
Thats all folks  
...

**ΡΑΦΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΡΑ**

Το Μέγα Ευρετήριο αρχίζει την πρωινή επιθεώρηση.

Μέγα Ευρετήριο  
Ατλας της Γεωγραφίας ...

Ατλας Γεωγραφίας  
Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο  
Αστρονομία ...

Αστρονομία  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Στρατιωτική ιστορία...

Στρατιωτική Ιστορία 1  
(Δυνατά) Παρόν ...

Στρατιωτική Ιστορία 2  
(Δυνατά) Παρόν ...

Μέγα Ευρετήριο  
Ζωολογία ...

Ζωολογία  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Φυσική ...

Φυσική  
Παρούσα ...

Μέγα Ευρετήριο  
Παραμύθι με δράκους και Πρίγκιπες

Δεν ακούγεται απάντηση

Μέγα Ευρετήριο  
(Φωναχτά) Παραμύθι με δράκους  
και Πρίγκιπες.

Φυσική  
Είναι Τρίτη.

Μέγα Ευρετήριο  
Α, ναι ξεχάστηκα...

Το Μέγα Ευρετήριο σημειώνει στο ντοσιέ του.